

05;#1616;

#1608;#1614;#1575;#1604;#1618;#1581;#1614;#1585;#1618;#1579;#1616;
#1584;#1614;#1604;#1616;#1603;#1614;

#1605;#1614;#1578;#1614;#1575;#1593;#1615;

#1575;#1604;#1618;#1581;#1614;#1610;#1614;#1575;#1577;#1616;

#1575;#1604;#1583;#1615;#1617;#1606;#1618;#1610;#1614;#1575;

#1608;#1614;#1575;#1604;#1604;#1617;#1607;#1615;

#1593;#1616;#1606;#1583;#1614;#1607;#1615;

#1581;#1615;#1587;#1618;#1606;#1615;

#1575;#1604;#1618;#1605;#1614;#1570;#1576;#1616; İnsanlara kadınlar,
oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden
aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler ¸ok süslü gösterilmiştir. Halbuki bunlar
dünya hayatının ge¸ici faydalarını sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin
(ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah katındadır.(Ali İmran,14)

#1604;#1614;#1608;#1618; #1571;#1606;#1617;#1614;

#1616;#1576;#1618;#1606;#1616; #1570;#1583;#1614;#1605;#1614;

#1608;#1614;#1575;#1583;#1616;#1610;#1614;#1610;#1618;#1606;#1616;

#1605;#1616;#1606;#1618; #1605;#1614;#1575;#1604;#1613;

‘#1581;#1614;#1576;#1617;#1614; #1571;#1606;#1618;

#1610;#1614;#1603;#1615;#1608;#1606;#1614;

#1605;#1614;#1593;#1614;#1607;#1615;#1605;#1614;#1575;

#1579;#1614;#1575;#1604;#1616;#1579;#1612;. #1608;#1614;#1614;

#1610;#1614;#1605;#1618;‘#1615;

#1606;#1614;#1601;#1618;#1587;#1614;#1607;#1615; #1573;#1617;#1614;

#1575;#1604;#1578;#1617;#1615;#1585;#1614;#1575;#1576;#1615;

#1608;#1614;#1610;#1614;#1578;#1615;#1608;#1576;#1615;

#1575;#1604;#1604;#1617;#1607;#1615; #1593;#1614;#1604;#1614;#1609;

#1605;#1614;#1606;#1618; #1578;#1614;#1575;#1576;#1614; -- "Eğer

âdemoğlunun iki vadi dolusu malı olsaydı bir

ü¸üncüsünü isterdi. Onun nefsinin ancak toprak doldurur. Allah
tevbe edenlerin tevbesini kabul eder." (İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi,
Ak¸ağ Yayınları: 17/594.) hadisi de insanın meylini ve doymak bilmez arzularını ifade
ediyor. Sonu¸ta böyle bir ortamda insan kendini dünyaya kaptırıyor ve
dünyevileşme başlıyor. faydalanma boyutundan ¸ıkıp, gaye edinme boyutuna
ge¸iyor. Dünya metaini kendi ihtiya¸larını tatminde kullanması gereken
insanoğlu, maalesef bir süre sonra maddenin esiri haline geliyor, Kısacası dünyanın
güzellikleri ve ¸ekiciliği, kendini kaptıran insanın dini hayatını sürekli
tüketip duruyor, onu Allah’tan uzaklaştırıyor. - Dünya ve ahret arasında zıtlık
yoktur.zaten dünya ahretin tarlasıdır demiyor muyuz. “Dünyanın ü¸
yüzü vardır. Birinci yüzü, Cenab-ı Hakk’ın esmasına bakar, Bu
yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. İkinci yüzü, ahirete
bakar; ahretin tarlasıdır, Cennetin mezrasıdır, rahmetin mezheresidir.

Ü¸üncü yüzü, insanın hevesatına bakan yüzü. bu
yüz ¸irkindir. Çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır.

#1575;#1604;#1618;#1605;#1614;#1575;#1604;#1615;

#1608;#1614;#1575;#1604;#1618;#1576;#1614;#1606;#1615;#1608;#1606;#16

14; #1586;#1616;#1610;#1606;#1614;#1577;#1615;

#1575;#1604;#1618;#1581;#1614;#1610;#1614;#1575;#1577;#1616;

çok güzel ama çok ucuz deęil. Cennet Allahü Teâlâ’nın bu dünya imtihanını kazanan gerçek müminlere ikramı. En mükemmel hayat orada. En güzel hayat orada. Allahü Teâlâ bu ikramına çok ünem veriyor, Kur’an’ın her satırı bu ikrama çok ünem verdięini gösteriyor. Bu ikram çok ucuz da deęil, bir sıkıntı olacak, bir eziyet olacak. Çektięimiz sıkıntılarının da inancımızla ilgili bir “imtihan” tarafının olduęunu bilmeliyiz. Dünyevileşmenin bir dięer belirtisi de devamlı takdir edilme arzusunu içimizde taşımamızdır. Nefis devamlı takdir edilmek ister, halbuki takdir edilme de dünyevi bir karşılıktır. En güzel takdir edecek olan Allahü Teâlâdır. İnsanlar takdir etse de bu takdirde vefa yoktur. Çeünkü bugün takdir ettięini yarın zemmedebilir insanoęlu. En vefalı takdir edicinin takdirinden ümitsizliğe düşmek de bir dünyevileşme belirtisidir. En vefalı takdir edici Allah’dır. O takdir ettięini iyi takdir eder. Önemli olan onun takdirine layık olmaktır. Görüldüğü gibi dünyevileşme ciddi bir ayrışma noktasıdır. Bu ciddi noktada göstereceęimiz bir zaaf bizi hiçtahayyül edemedięimiz diyarlara savurup atabilir. Kişilięimizde ciddi kırılmalar yaşayabiliriz. Yaptıęımız ameller gelecekteki kişilięimizin garantisini deęil. Evet dünya ve ahiret devamlı boęuşuyor içimizde. Gönümüz bir savaş meydanı sanki. Bu savaş meydanından karlı çıkmamız ikazların devamlı olmasına baęlı. Neler Ahretimizi unutturur: يَا
أَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا لَا
تُلْهِكُمْ
أَمْوَالُكُمْ
وَلَاأَوْلَادُكُمْ عَن
ذِكْرِ
اللَّهِ
وَمَن
يَفْعَلْ
ذَلِكَ
فَأُوْلَئِكَ
هُمُالْخَاسِرُونَ Ey İnananlar! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. - Allah Resulü (s.a.s.) ümmeti için bu mevzudaki endişesini şu hadisleriyle dile getirmektedir: “Korktuęum şeylerden birisi de benden sonra size dünya nimet ve zinetlerinin açılması (sizin de onlara gönünüzükaptırmanızdır.)” "Sizin için korktuęum şeylerden biri, dünyanın süs ve güzelliklerinin sizlere açılmasıdır!" Hayatın merkezine dini koyarak yaşama Sonuç Bu süyledięimiz, Müslümanların dünyadan tamamen alakasını keseceęi anlamına gelmemelidir. İnsanın dünyayı bütün bütün terk etmesi mümkün deęildir. Elbette ki ondan faydalanacak ve hayatını sürürecektir. Zaten Allah (c.c.) ve Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bizden bunu istemiyor. - Kuran kursları açılıyor,sahip çıkmıyoruz.ağzımız açıldı mı jandarma korkusundan okuyamadık diyoruz

 Bu vaaz Mehmet Varol (Sarigöl) hocanın vaazı ile Şemsettin Kırış hocanın Altınoluk dergisinin 2006 - Kasım, Sayı: 249, Sayfa: 016 sayısındaki yazısından alınarak hazırlanmıştır.

[islam ve Hayat.Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)