



İccedil;imizi, dışımızı bilir. Bu bakımdan biz m&uuml;minler, ger&ccedil;ek dostun ancak y&uuml;ce Allah olduğunu bilerek her h&acirc;limizi g&ouml;n&uuml;l diliyle ancak O&rsquo;na a&ccedil;arız. Bu g&ouml;n&uuml;liden yakarışımıza O icabet eder. B&ouml;ylece m&uuml;min kullarını, karanlıklardan aydınlığa &ccedil;ıkarır, işlerinde başarı, g&ouml;n&uuml;llerine huzur bahşeden O&rsquo;dur. Bizi devamlı koruyup g&ouml;zeten, iki cihanda saadete erebilmemiz i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n imk&acirc;nları &ouml;n&uuml;m&uuml;ze serer de O&rsquo;dur. M&uuml;minlerin ger&ccedil;ek dostu Allah&rsquo;tır. Rabbimiz m&uuml;minleri sever, amellerinin karşılığını tam olarak verir. O, m&uuml;minleri, k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerden korur ve yardım eder. Rabbimizin sevgisi ve dostluğu, iman edip salih ameller işlemek, Allah ve Peygamberin emir ve yasaklarına uymak, Allah ve yarattığı varlıkların haklarına saygı duymak suretiyle kazanılır. Bir m&uuml;min Allah&rsquo;n Kitabına ve Hz. Peygamberin s&uuml;nnetine ne kadar uyar, g&uuml;nah ve haramlardan ne kadar sakınırsa o nispette Allah&rsquo;n dostluğuna erişir. Allah&rsquo;n m&uuml;minlerin dostu olması bizler i&ccedil;in b&uuml;y&uuml;k bir şeref, g&uuml;ven kaynağı ve heyecan vesilesidir. Velisi Allah olan bir m&uuml;minin elbette yolu aydınlık olur, y&uuml;ce Allah, onu karanlıklardan &ccedil;ıkarır; nura ve aydınlığa kavuşturur. Bu itibarla Allah&rsquo;n onların velisi olması sebebiyle m&uuml;minlerin kalbi huzurlu ve mutmain, zihni berrak ve akli karışıklıktan uzak olur. Sahte tanrıları vel&icirc; edinenlerin durumu ise m&uuml;min- lerinkinin aksine; nur yerine zulmet, aydınlık yerine karanlık, huzur yerine huzursuzluk ve akıl karışıklığından ibaret olur. Ancak Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nin dostluğunu kazanmak i&ccedil;in O&rsquo;na iman etmiş olmakla birlikte, Hz. Peygamberimizle buyurdıklarına tabi olmak, bunları yerine getirmek i&ccedil;in &ccedil;alışıp &ccedil;abalamak, g&ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml; ve g&ouml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; perdeleyen &ouml;rt&uuml;lerden sıyrılmak gerekir. Bu &ouml;rt&uuml;ler, hakikati g&ouml;rmemize engel olan vefasızlar g&uuml;ruhudur. Bunlar ise hi&ccedil;bir hak hukuk g&ouml;zetmeden bireysel &ccedil;ıklarımızı her şeyin &uuml;st&uuml;nde tutarak d&uuml;nya malına d&uuml;ş&uuml;nl&uuml;kt&uuml;r, şandır, ş&ouml;hrettir, şehvettir. Bizi tehlikeye d&uuml;ş&uuml;ren b&uuml;t&uuml;n nefsan&icirc; istek ve arzulardır, tamahtır. Bu gibi tutkulara esir olmaktan kurtulalım ve yalancı perdelerden sıyrılalım; Hakik&icirc; Dost&rsquo;a doğru yol alalım. Y&uuml;ce Rabbimize gereği gibi iman edip kulluk g&ouml;revlerimizi yerine getirerek O&rsquo;na dost olabilmenin mutluluğunu yaşayalım. &nbsp; Dr. Bahattin AKBAŞ

[İslam ve Hayat, Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)