

En Güzel Nimetler İnananlar İçindir
Gönderen Kadir Hatipoglu - Aralık 26 2020 07:45:04

benimsemiş olan inançsız kimseler, bu dünyada O’nu n metleriyle yaşamalarına rağmen, ahirette bu ikramlardan hiçbir şey alamayacaklardır. Yüce yaratıcıımız, bahsettiği sayısız nimetler mukabilinde bizlerden şükür istemektedir. Nimetlere şükretmek, hem nimetlerin sürekli olmasını sağlar, hem de yüce Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olur.

وَاِذْ
تَاَذَّنَ
رَبُّكُمْ
لَئِنْ
شَكَرْتُمْ
لاَزِيدَنََّ
03;ُمْ وَلَئِنْ
كَفَرْتُمْ
اِنَّ
عَذَابِى
لَشَدِيدٌ “Ve yine hatırlayın ki, Rabbiniz size şöyle bildirmiştir: “Bana şükrederseniz muhakkak ki, size kat kat fazla veririm. Yok eğer nankörlük ederseniz bilin ki, benim azabım gerçekten çok çetindir.” (İbrâhîm, 14/7)
 Dünya hayatında bizlere bahsedilmiş pek çok güzeli nimet içerisinde en güzeli olanı, şüphesiz ki; yüce Allah’ı tanıma ve O’na inanma nimetidir. Diğer bir ifadeyle, mümin olma şerefini yakalamış olmak, nimetlerin en güzeli ve en üstünüdür. Çünkü bizler ancak imanlı olduğumuzda dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebiliriz. Yüce Mevlâmızın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçinmak, mazhar olduğumuz nimetlere karşı yapacağımız en güzeli şükürdür. Bu itibarla sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in ibadete olan düşkünlüğüne taaccüp eden sahabeye أَفَلاَ
أَكُونُ
عَبْدًا
شَكُورًا “Şükreden bir kul olmayıym mı?” diye cevap verirdi (Buhârî, “Teheccüd”, 6). Zira Cenab-ı Hak, O’nu peyamber seçmekle büyük bir nimette bulunmuştur. O da nimete şükrünü çok fazla ibadet ederek yerine getirmeye çalışırıdı. Bu bakımdan sahip olduğumuz nimetlerin karşılığında şükür ve ibadette devamlı olmak gereklidir. Allah’ı bize bahsettiği nimetler karşısında azıp şırmarmamak gereklidir. Nimetlere nankörlükle mukabelede bulunmak, nimetlerin elden çikmasına ve yüce Allah’ı gazabına uğramaya sebep olur. En büyük nankörlük, sayısız güzeli nimet içerisinde bulunup da bu nimetlerin sahibini tanıtmamak ve O’na kulluk yapmaktan imtina etmektir. Bu yüzden dir ki, kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de inançsızlıkla nankörlük aynı kelimelerle ifade edilmiştir
اَلَمْ تَرَ
اِلَى
الَّذِينَ
بَدَّلُوا
نِعْمَةَ
اللهِ

كُفْرًا
وَاَحَلُّوا
قَوْمَهُمْ
دَارَ
الْبَوَارِ
”Allah’ın iman ve hidayet nimetini küfre çevirip değiştirenleri ve
toplumlarını da sürükleyerek helâke sokanları görmedin mi?”
(İbrâhîm, 14/28)
لِيَكْفُرُوا
بِمَا
اَتَيْنَاهُمْ
فَتَمَتَّعُوا
فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ
”Adeta kendilerine verdığımız nimetlere nankörlük etmek için, bu
geçici dünya hayatıyla avunup, geçinedurun bakalım, yakında bilir
anlarsınız.” (Nahl, 16/55). Bizleri yaratan yüce Rabbimiz, ihtiyçlarımızı meşru
çerçevede karşılaşabileceğimiz helal ve temiz nimetleri de yaratmıştır. Bunlardan
istifade ederken ölçülü olmalı, başkalarının da bu nimetlerden yararlanma
haklarına saygılı olmalı ve en önemlisi yüce yaratıcımıza şükretmeyi
unutmamalıyız. Bilmeliyiz ki, nankörlükle mukabele gören nimetler geri
gelmemek üzere elden çikar ve sonunda yüce yaratıcının gazabına uğramak
kaçinilmaz olur. Dr. Y. Seracettin BAYTAR

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)