

لَهُ
السَّمَوَاتُ
السَّبْعُ
وَاْلاَرْضُ
وَمَنْ
فِيهِنَّ
وَاِنْ مِنْ
شَىْءٍ
اِلاَّ
يُسَبِّحُ
بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لاَ
تَفْقَهُونَ
“Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız.”
(İsrâ, 17/44) kendi lisanıyladır. İnsan olarak bizlere bahşedilen işitme, görme, konuşma, bilme vb. kabiliyetlerimiz belirli ölçlerle sınırlıdır. Sorumluluğumuz da göcömöz, kapasitemiz ve kabiliyetimiz nispetindedir. Örneğın insanlara verilen işitme kabiliyetinin belirli bir alt ve öst sınırı bulunmaktadır. Bu sınırların ötesinde konuşamayız ve işitemeyiz. Bu sınırları zorlayacak olursak taşıyamayacağımız bir yökön altında kalarak perişan olabiliriz. Öyleyse insan olarak Allah’ın bize verdiği görme, işitme, bilme ve konuşma nimetlerimizin sınırlarına hakkıyla riayet edelim. Bu nimetleri nasıl değerlendirdiğimizden hesaba çekileceğimizi de unutmayalım. Bilerek veya bilmeden yaptığımız hata ve gönahlardan tövbe ederek kendimize çeki dözen verip Allah’a yönelelim. Yöce Mevlâ cömlemizi kendisine hakkıyla kulluk edenlerden eylesin. Dr. Hamdi TEKELİ

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)