

doğurduğunu daha iyi bilir- Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum." (Âli İmran, 3/36) Hz. Meryem, Allah tarafından insanlara rehberlik yapmak üzere gönderilen peygamberlerden birisi olan Hz. İsa'nın annesidir. Hz. İsa Kudüs'e yakın bir beldede Hz. Meryem'den babasız olarak dünyaya geldi. Bu doğum, yâni Rabbimizin bir mucizesidir. Hz. Meryem Kur'an'da özel olarak adı geçtilen ve bir sureye ismi verilen, mübarek ve müstesna bir şahsiyettir. Yâni Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in on dokuzuncu süresi Meryem'sidir. Hz. Meryem, Kur'an'da ismiyle anılan yegâne kadındır. Babasının adı İmran'dır

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

"Âli İmran, 3/35)

"Hani İmran'ın karısı, 'Rabbim! Karnımdakini sırf sana hizmet etmek üzere adadım……." (Âli İmran, 3/35)

 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

اللهِ اِنَّ
اللهَ
يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ
بِغ.َيْرِ
حِسَابٍ “Bunun üzerine
Rabbi, kız çocuğunu hoşnut olarak kabul etti, O, onu güzelce
büyüttü ve Zekeriyya’nın himayesine verdi. Zekeriyya ne zaman
O’nu mabedde ziyaret ettiyse, yanında yiyecekler görür ve sorardı: “Ey
Meryem! Bunlar sana hangi taraftan geliyor?” Meryem: “Bunlar Allah’tandır,
Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar” diye cevap verdi.” (Âl-i İmrân,
3/37) Yüce Allah Hz. Meryem’i taltif etmiş, onu övmüş ve yetiştirmiştir.
وَاِذْ
قَالَتِ
الْمَلَئِكَ
77;ُ
يَامَرْيَمُ
 اِنَّ اللهَ
اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ
وَاصْطَفَاك
16; عَلَى
نِسَآءِ
الْعَالَمِي
06;َ “Melekler ona, “Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı
ve seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı.” (Âl-i
İmrân, 3/42)
يَامَرْيَمُ
اقْنُتِى
لِرَبِّكِ
وَاسْجُدِى
وَارْكَعِى
مَع.َ
الرَّاكِعِي
06;َ “Ey Meryem! Rabbine ibadet et, secdeye kapan, eğilenlerle beraber sen de
eğil” diye tavsiyelerde bulunurlar (Âl-i İmrân, 3/43) Yüce Rabbimiz
Kur’an’da, Hz. Meryem’i ve oğlu Hz. İsa’yı dünyaya getirişini
bizlere özetle şöyle anlatır:
وَاذْكُرْ
فِى
الْكِتَابِ
مَرْيَمَ
اِذِ
انْتَبَذَتْ
مِنْ
اَهْلِهَا
 مَكَانًا
شَرْقِيًّا -

اِلَيْكِ
بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ
تُسَاقِطْ
عَلَيْكِ
رُطَبًا
جَنِيًّا “Hurma ağacını
kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.” (Meryem, 19/25)
فَكُلِى
وَاشْرَبِى
وَقَرِّى
عَيْنًا
فَاِمَّا
تَرَيِنَّ
مِنَ
الْ.بَشَرِ
اَحَدًا
فَقُولِى
اِن.ِّى
نَذَرْتُ
لِلرَّحْمَن
16; صَوْمًا
فَلَنْ
اُكَلِّمَ
الْيَوْمَ
اِنْسِيًّا
“Ye, iç gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan,
“Şüphesiz ben Rahmân’a susmayı adadım. Bugün hiçbir
insan ile konuşmayacağım” de.” (Meryem, 19/26)
فَاَتَتْ
بِهِ
قَوْمَهَا
تَحْمِلُهُ
قَالُوا
ياَمَرْيَمُ
لَقَدْ
جِئْتِ
شَيْئًا
فَرِيًّا “Kucağında
çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok
çirkin bir şey yaptın!” (Meryem, 19/27)
يَااُخْتَ
هَارُونَ مَا
كَانَ
اَبُوكِ
امْرَاَ
سَوْءٍ وَمَا
كَانَتْ

اُمُّكِ
بَغِيًّا Ey
Hârûn’un kız karde il! Senin baban kötü bir kimse de ildi. Annen de
iffetsiz de ildi.” (Meryem, 19/28)
فَاَشَارَتْ
اِلَيْهِ
قَالُوا
كَيْفَ
نُكَلِّمُ
مَنْ كَانَ
فِى
الْمَهْدِ
صَبِيًّا Bunun
üzerine (Meryem, çocukla konu un diye) ona i aret etti. Be ikteki bir bebekle
nasıl konu uruz?” dediler.” (Meryem, 19/29)
قَالَ اِنِّى
عَبْدُ اللهِ
اَتَانِىَ
الْكِتَابَ
وَجَعَلَنِى
نَبِيًّا Bebek
 yle konu tu: Süphesiz ben Allah’n kuluyum. Bana kitabı
(İncil’i) verdi ve beni bir peygamber yaptı.” (Meryem, 19/30)
وَجَعَلَنِى
مُبَارَكًا
اَيْنَ مَا
كُنْتُ
وَاَوْصَانِى
بِالصَّلَوةِ
وَالزَّكَوةِ
مَا دُمْتُ
حَيًّا Nerede olursam olayım beni
kutlu ve erdemli kıldı ve bana ya adığım sürece namazı ve zekâtı emretti.”
(Meryem, 19/31) وَبَرًّا
بِوَالِدَتِى
وَلَمْ
يَجْعَلْنِى
جَبَّارًا
شَقِيًّا Beni anama
saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.” (Meryem, 19/32)
وَالسَّلاَمِ
عَلَىَّ
يَوْمَ
وُلِدْتُ
وَيَوْمَ
اَمُوتُ

وَيَوْمَ
اُبْعَثُ
حَيًّا Dođduđum gün,
üleceđim gün ve diriltileceđim gün bana selâm (esenlik verilmiřtir).”
(Meryem, 19/33) ذَلِكَ
عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ
قَوْلَ
الْحَقِّ
الَّذِى
فِيهِ
يَمْتَرُونَ
 Hakkında řüpheye düřükleri hak söze göre Meryem
ođlu İsa iřte budur.” (Meryem, 19/34) Yüce Rabbimiz, Tahrîm suresi 12
ayetinde de,
فَنَفَخْنَا
فِيهِ مِنْ
رُوحِنَا İmrân kızı
Meryem’e ruhumuzdan üfledik” buyurarak Hz. Meryem’in Hz.
İsa’ya nasıl hamile kaldıđını bizlere anlatır. Hz. Meryem, Kur’an’da ve
hadislerde en çok övülen kadınların bařında gelir. O iffet, ismet ve takva gibi
faziletleri kendinde toplamıř bir řahsiyettir اِذْ
قَالَتِ
الْمَلَئِكَ
77;ُ
يَامَرْيَمُ
اِنَّ اللهَ
يُبَشِّرُكِ
بِكَلِمَةٍ
مِنْهُ
اِسْمُهُ
الْمَسِيحُ
عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ
وَجِيهًا فِى
الدُّنْيَا
وَاْلاَخِرَ
77;ِ وَمِنَ
الْمُقَرَّب
16;ينَ Hani melekler řöyle demiřti: Ey Meryem! Allah,
seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem ođlu İsa Mesih’tir.
Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”
(Âl-i İmrân, 3/45)
وَالَّتِى
اَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا
فِيهَا مِنْ

رُوحِنَا
وَجَعَلْنَا
07;َا
وَابْنَهَآ
اَيَةً
لِلْعَالَمِ
10;نَ “Irzını korumuş olan kadını da (Meryem’i de) hatırla. Ona
ruhumuzdan üflemişti¸. Kendisini de, oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren)
birer delil yapmıştı¸.” (Enbiyâ, 21/91)
وَمَرْيَمَ
ابْنَتَ
عِمْرَانَ
الَّتِى
اَحْصَنَتْ
فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا
فِيهِ مِنْ
رُوحِنَا
وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمَاتِ
رَبِّهَا
وَكُتُبِهِ
وَكَانَتْ
مِنَ
الْقَانِتِي
06;َ “Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan
üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de
(inananlara) örne¸ gösterdi. O itaat edenlerdendi.” (Tahrîm 66/12). Hz.
Meryem bedenî ve ruhî saflığı, kendini Allah’a ibadete adanması, iffet ve
namusunu koruması sebebiyle “Betül” diye isimlendirilir. Betül ayrıca
manevî mükemmellekle birlikte fizikî güzelliği de ifade ettiği için Hz.
Meryem, zamanının en güzeli ve en mükemmel kadını olarak anıldı
(Lisânül’l’Arab, “bt” md.; Hâzin, I, 273). Ayet-i
kerimeye göre Meryem tertemiz bir kadındı.
وَاِذْ
قَالَتِ
الْمَلَئِكَ
77;ُ
يَامَرْيَمُ
 اِنَّ اللهَ
اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ
وَاصْطَفَاك
16; عَلَى
نِسَآءِ
الْعَالَمِي
06;َ “Melekler ona, “Ey Meryem! Allah seni seçti; seni tertemiz yarattı
ve seni bütün dünya kadınlarına üstün kıldı.” (Âl-i

İmrân, 3/42) Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde Hz. Meryem’in Âsiye, Fâtıma ve Hatice ile birlikte cennet kadınlarının önde gelenlerinden olduğunu söylemiştir

أخْبَرَنِى
أنِّى
سَيِّدَةُ
نِسَاءِ
أهْلِ
الْجَنَّةِ
إَّ مَرْيَمَ
بِنْتَ
عِمْرَانَ،
“Benim, İmrân kızı Meryem hariç diğer kadınların cennette efendisi olacağımı müjdeledi,” (Tirmizî, Menâkıb, (3872))
كَمُلَ مِنَ
الرِّجَالِ
كَثِيرٌ
وَلَمْ
يَكْمُلْ
مِنَ
النِّسَاءِ
إَّ مَرْيَمُ
ابْنَةُ
عِمْرَانَ،
وَآسِيَةُ
امْرَأةُ
فِرْعَوْنَ،
وَخَدِيجَةُ
بِنْتُ
خُوَيْلِدٍ،
وَفَاطِمَةُ
بِنْتُ
مُحَمَّدٍ،
وَفَضْلُ
عَائِشَةَ
عَلى
النِّسَاءِ
كَفَضْلِ
الثَّرِيدِ
عَلى سَائِرِ
الطَّعَامِ
"Erkeklerden pek çokları kemâle ermiştir. Kadınlardan ise İmrân'in kızı Meryem, Firavun'un karısı Asiye, Huveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fâtıma'dan başka kimse kemâle ermemiştir. Hz. Aişe'nin kadınlara üstünlüğü, tiridin diğer yiyeceklere üstünlüğü, gibidir." Müslim, Fezâuilu's-Sahabe 70, (2431); Tirmizî, Et'ime 31, (1835.) Bir başka hadisinde ise خَيْرُ
نِسَائِهَا

مَرْيَمُ،
وَخَيْرُ
نِسَائِهَا
خَدِيجَةُ “Zamanındaki
dünya kadınlarının en hayırlısı İmran kızı Meryem, bu ümmetin kadınlarının en
hayırlısı da Hatice’dir” buyrulur (Buharî, “Şehâdât”,
30, “Enbiyâ, 3”, 32, 45-46,
“Menâkıbü’l-Ensâr”, 20).  Dr. Bahattin
AKBAŞ

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)