

açıkça hatırlatmaktadır. İzahını yaptığımız ayette
وَاِنْ كَانَ
مِثْقَالَ
حَبَّةٍ مِنْ
خَرْدَلٍ “bir hardal tanesi
ağırlığınca da olsa” vurgusuyla öne çıkan bu gerçek, Zilzâl
sûresinde;
يَوْمَئِذٍ
يَصْدُرُ
النَّاسُ
اَشْتَاتًا
لِيُرَوْا
اَعْمَالَهُ
05;ْ “O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için
bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.” (Zilzâl, 99/6)
 فَمَنْ
يَعْمَلْ
مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ
خَيْرًا
يَرَهُ “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır
işlerse, onun mükâfatını görecektir.” (Zilzâl, 99/7)
وَمَنْ
يَعْمَلْ
مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ
شَرًّا
يَرَهُ “Kim de zerre ağırlığınca bir
kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Zilzâl, 99/8)
şeklinde ilan edilmiştir. Kur’an-ı Kerim, بَلْ
تُؤْثِرُونَ
الْحَيَوةَ
الدُّنْيَا
“Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.” (Alâ, 87/16,) وَاْلاَخِرَ
77;ُ خَيْرٌ
وَاَبْقَى “Oysa ahiret,
daha hayırlı ve süreklidir.” (Alâ, 87/17) diyerek insanı nefisî arzularının esiri
olduğu zaman nasıl da ebedî olanı fâni olana deđiştirebildiğini ve kendi hüsrânını
yine kendisinin hazırladığını çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır. Yaptıklarından
sorgulanma ve ahirette hesaba çekilme anlayışı ile kuşatılmamış bir hayat, sahibine de,
çevresindekilere de hüsrân sebebi olabilecektir. Oysa bu değerleri hayatında
içselleştirmiş olan mümin için zerre miktarı günahın ağırlığını ya da kul
hakkı sorumluluğunu ahirete taşımak, dünyanın yükünü sırtında
taşımaktan daha ağır ve zor gelecektir. Daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu
yakalayabilmemiz için, dünyanın geçici zevklerine ve aldatmalarına
kanmamalıyız. Bu nedenle hepimizin, Kur’an’ın bu uyarılarını anlayıp hayatımıza
aktarmaya şiddetle ihtiyacı vardır. Dr. Faruk GÖRGÜLÜ

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)