



hi&ccedil; bir şey eksik bırakılmamış, her şey en ince ayrıntısına kadar d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lm&uuml;şt&uuml;r. Gece ile g&uuml;nd&uuml;z&uuml;n gidip gelmesi, mevsimler, yağmur yağdırın bulutlar, toprağın &ccedil;ikardığı &ccedil;eşit &ccedil;eşit bitkiler, etrafımızı saran sayısız hayvan cinsi ve uzay boşluğunundaki sayısız g&ouml;k cismi... Her şey bizim i&ccedil;in ve d&uuml;zenli bir şekilde yaratılmıştır. Nitekim y&uuml;ce Allah, yarattığı bu ihtişamlı &acirc;leme ş&ouml;yle dikkatlerimizi &ccedil;ekiyor:

&#1575;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;  
&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;  
&#1587;&#1614;&#1576;&#1618;&#1593;&#1614;  
&#1587;&#1614;&#1605;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1613;  
&#1591;&#1616;&#1576;&#1614;&#1575;&#1602;&#1611;&#1575; &#1605;&#1614;&#1575;  
&#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1609; &#1601;&#1616;&#1609;  
&#1582;&#1614;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1606;&#1616;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1578;&#1614;&#1601;&#1614;&#1575;&#1608;&#1615;&#1578;&#1613;  
&#1601;&#1614;&#1575;&#1585;&#1618;&#1580;&#1616;&#1593;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1589;&#1614;&#1585;&#1614;  
&#1607;&#1614;&#1604;&#1618; &#1578;&#1614;&#1585;&#1614;&#1609;  
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1601;&#1615;&#1591;&#1615;&#1608;&#1585;&#1613;  
&ldquo;O, yedi g&ouml;ğ&uuml; uyum ve ahenk i&ccedil;inde tabaka tabaka yaratandır. Rahmanın yarattısında hi&ccedil; bir uyumsuzluk g&ouml;remezsin. Bir kere daha bak! Hi&ccedil; bir &ccedil;atlak (ve d&uuml;zensizlik) g&ouml;r&uuml;yor musun?&rdquo; (M&uuml;lk, 67/3)  
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;  
&#1575;&#1585;&#1618;&#1580;&#1616;&#1593;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1589;&#1614;&#1585;&#1614;  
&#1603;&#1614;&#1585;&#1617;&#1614;&#1578;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1616;  
&#1610;&#1614;&#1606;&#1618;&#1602;&#1614;&#1604;&#1616;&#1576;&#1618;  
&#1575;&#1616;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1589;&#1614;&#1585;&#1615;  
&#1582;&#1614;&#1575;&#1587;&#1616;&#1574;&#1611;&#1575;  
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;  
&#1581;&#1614;&#1587;&#1616;&#1610;&#1585;&#1612; &ldquo;Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı &ccedil;atlak ve d&uuml;zensizliği bulamayıp) aciz ve bitkin halde sana d&ouml;necektir.&rdquo; (M&uuml;lk, 67/4) Ayetlerde de bildirdiği &uuml;zere evrendeki her şey m&uuml;kemmel bir d&uuml;zene ve uyuma sahiptir. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ın yarattığı, ince hesaplar gerektiren bu m&uuml;kemmel d&uuml;zeni ve ince detayları bilim adamları uzun uzun araştırmakta ve b&uuml;y&uuml;k hayranlık duymaktadırlar. Yaptıkları buluşlarında ve icatlarında, bu m&uuml;kemmel k&acirc;nat onlara en b&uuml;y&uuml;k ilham kaynağı olmaktadır. Dikkatle incelersek evrendeki bu intizam birden bire olmamakta, safhalar h&acirc;linde yavaş yavaş ger&ccedil;ekleşmektedir. Bir &ccedil;ekirdeğin kabuğunu yararak a&ccedil;ilmesi, y&uuml;ce Allah&rsquo;ın &ldquo;Fett&acirc;h&rdquo; isminin tecelliisidir. Yerin &ccedil;ekimine rağmen yukarıya doğru başlayan hikmetli ve intizamlı y&uuml;r&uuml;y&uuml;ş. Derken fidan devresine erişmesi. Boy atma ve kalınlaşma devreleri ve sonunda &ccedil;i&ccedil;ek a&ccedil;ip meyve vermesi... Her meyvenin de b&uuml;y&uuml;mesi, kemale ermesi ve o yumuşak meyveden sert &ccedil;ekirdeklerin s&uuml;z&uuml;lmesi, yine birden bire değil; safhalar h&acirc;linde ger&ccedil;ekleşmekte. Her safhası ilim ve hikmetle y&uuml;r&uuml;y&uuml;len bu akıl almaz faaliyetler, yery&uuml;z&uuml;n&uuml; değişik tablolarla doldurur ve bizi bu il&acirc;h&icirc;

sanatlara hayran bırakır. &#1607;&#1615;&#1608;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1582;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1602;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1614;&#1575;&#1585;&#1616;&#1609;&#1569;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1589;&#1614;&#1608;&#1617;&#1616;&#1585;&#1615;  
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1575;&#1614;&#1587;&#1618;&#1605;&#1614;&#1570;&#1569;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1615;&#1587;&#1618;&#1606;&#1614;&#1609;  
&#1610;&#1615;&#1587;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1581;&#1615;  
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615; &#1605;&#1614;&#1575; &#1601;&#1616;&#1609;  
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1586;&#1616;&#1610;&#1586;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1603;&#1616;&#1610;&#1605;&#1615; &ldquo;O,  
Allah&rsquo;tır, yaratandır, yoktan var edendir, şekil verendir. G&uuml;zel isimler  
O&rsquo;nundur. G&ouml;klerdeki ve yerdeki her şey Onu tesbih eder (y&uuml;celtir). O, mutlak  
g&uuml;&ccedil; sahibidir, h&uuml;k&uuml;m ve hikmet sahibidir.&rdquo; (Haşr, 59/24) Mevlamız  
k&acirc;inattaki m&uuml;kemmelliği, kendisine inanmamız ve gereği gibi ibadet etmemiz  
i&ccedil;in s&uuml;rekli olarak bizlere tanıtmaktadır. B&ouml;yle bir d&uuml;zenin tesad&uuml;fen  
olmadığını, ilim ve hikmet sahibi bir yaratıcı tarafından var edildiğini, her t&uuml;rl&uuml; nimetin  
bizlerin istifadesine sunulduğunu belirtmiştir. T&uuml;m bu nimetlere, ikramlara, l&uuml;tuflara  
karşılık bizden, sadece kendisine inanmamızı, O&rsquo;na ş&uuml;kretmemizi istemektedir.  
Kendi aramızda bile bize bir &ccedil;ay ismarlayana, bir iyilik yapana karşı nasıl teşekk&uuml;r  
ediyor ve minnet duyuyorsak, bizi yoktan var eden, sayısız nimetler veren Allah&rsquo;a karşı  
elbette daha b&uuml;y&uuml;k bir hamd ve ş&uuml;k&uuml;r i&ccedil;inde bulunmamız gereklidir.  
Aksi takdirde, yapılan t&uuml;m iyiliklere karşı nank&ouml;rl&uuml;k etmiş, nimetin kıymetini  
gereği gibi anlayamamışız demektir. Nitekim y&uuml;ce Allah, kendisine ş&uuml;krettiğimiz  
takdirde, verdiği nimetlerini artıracağını, bollaştıracagini a&ccedil;lk&ccedil;a beyan etmektedir.  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1616;&#1584;&#1618;  
&#1578;&#1614;&#1575;&#1614;&#1584;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;  
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1588;&#1614;&#1603;&#1614;&#1585;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1604;&#1575;&#1614;&#1586;&#1616;&#1610;&#1583;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1618;  
&#1603;&#1614;&#1601;&#1614;&#1585;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;&nbsp;  
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;  
&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1609;  
&#1604;&#1614;&#1588;&#1614;&#1583;&#1616;&#1610;&#1583;&#1612; &nbsp;&ldquo;Hani  
Rabbiniz ş&ouml;yle duyurmuştu: &ldquo;Andolsun, eğer ş&uuml;krederseniz elbette size  
nimetimi artırırım. Eğer nank&ouml;rl&uuml;k ederseniz, hi&ccedil; ş&uuml;phesiz azabım  
&ccedil;ok şiddetlidir.&rdquo; (İbrahim, 14/7). K&acirc;inat, bir kitap gibidir. Her şeyi sırlarla  
doludur. O kitabı okumamız, sırlarını keşfetmemiz ve b&ouml;ylece Yaratıcıyı gereği gibi  
tanımadız, O&rsquo;na ibadet etmemiz lazımdır. &Ccedil;&uuml;nk&uuml;,  
&#1575;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1609;  
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615; &#1605;&#1615;&#1604;&#1618;&#1603;&#1615;  
&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1616

16; &#1608;&#1614;&#1575;&#1618;&#1604;&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1616;  
 &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;  
 &#1610;&#1614;&#1578;&#1617;&#1614;&#1582;&#1616;&#1584;&#1618;  
 &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575;  
 &#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;  
 &#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1606;&#1618; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;  
 &#1588;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1603;&#1612; &#1601;&#1616;&#1609;  
 &#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1604;&#1618;&#1603;&#1616;  
 &#1608;&#1614;&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;  
 &#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614; &#1588;&#1614;&#1609;&#1618;&#1569;&#1613;  
 &#1601;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1617;&#1614;&#1585;&#1614;&#1607;&#1615;  
 &#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1583;&#1616;&#1610;&#1585;&#1611;&#1575;  
 &nbs;p;&lquo;O, g&ouml;klerin ve yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n m&uuml;lk&uuml;  
 (h&uuml;k&uuml;mranlığı) kendisine ait olandır. &Ccedil;ocuk edinmemiştir. M&uuml;lk&uuml;nde  
 hi&ccedil;bir ortağı da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyler bir  
&ouml;l&ccedil;&uuml;ye g&ouml;re takdir etmiştir.&rdquo; (Furk&acirc;n, 25/2) &nbs;p; Dr. Zafer  
KO&Ccedil;

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)