















başka &cedil;are olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hallerine) d&ouml;nmeleri i&cedil;in Allah onların t&ouml;vbelerini kabul etti. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; Allah t&ouml;vbeyi &cedil;ok kabul eden, pek esirgeyendir.&rdquo;&nbsp; (TEVBE SURESİ &ndash; 118. AYET)

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ayet-i kerime&rsquo;de seferden geri kaldığı bildirilen &uuml;&cedil; kişi K&acirc;&rsquo;b b. Malik, Hil&acirc;l b. Umeyye ve Memare b. R&acirc;bi idi. Bunlar Teb&uuml;k seferine mazeretleri olmadığı halde katılmama su&cedil;u işlemişlerdi.

Peygamberimiz (SAV) Teb&uuml;k seferinden d&ouml;n&uuml;ş&uuml;nde bunları sorgulamış, mazeretsiz sefere katılmadıklarını anlayınca, haklarında Allah&rsquo;ın h&uuml;k&uuml;m vermesine kadar beklemelerini emretmişti. Bunlar bu bekleme s&uuml;resi i&cedil;inde &cedil;ok bunalmışlar, t&ouml;vbe ederek Allah&rsquo;a sığınmışlardı. Allah Te&acirc;l&acirc; t&ouml;vbelerini kabul buyurduğunu bu ayet-i kerime&rsquo;yi indirmekle bildirmiştir.

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allah Te&acirc;l&acirc; o kadar engin merhamet sahibidir ki, g&uuml;nahk&acirc;r olanların O&rsquo;na y&ouml;nelmesinden, O&rsquo;ndan af ve bağış dilemesinden b&uuml;y&uuml;k sevin&cedil; duyar. Peygamberimiz (SAV), bunu &cedil;ok &cedil;arpıcı bir &ouml;nkle bildiriyor. Ş&ouml;yle buyuruyor: &ldquo;Kulunun g&uuml;nahlarına t&ouml;vbe etmesinden dolayı Allah&rsquo;ın sevinci, sizden birinizin ıssız &cedil;ouml;de devesi ile giderken, onu &uuml;zerindeki yiyecek ve i&cedil;ecele birlikte elinden ka&cedil;ırması &uuml;zerine bir ağa&cedil; altına gelerek &uuml;mitsiz (ve bitkin) bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında g&ouml;rmesi &uuml;zerine, devenin dizginini tutarak sonsuz sevincinden (Ey Allah&rsquo;ım, Sen Rabbimsin ben de senin kulunum diyecek yerde) yanlışlıkla, &lsquo;Allah&rsquo;ım, sen benim kulumsun, ben de senin rabbim&rsquo; dediğindeki sevincinden daha &cedil;oktur.&rdquo; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Allah Te&acirc;l&acirc; yarattığı, akıl gibi &uuml;st&uuml;n yetenek vererek diğer yaratıklarına &uuml;st&uuml;n kıldığı kullarına sonsuz şefkat ve rahmeti vardır. Buh&acirc;r&icirc; ile M&uuml;slim&rsquo;ın rivayet ettikleri şu hadisi şerif bu hususu ne g&uuml;zel ifade ediyor:

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hz. &Ouml;mer (RA) anlatıyor: &ldquo;Peygamberimiz (SAV)&rsquo;ın huzurlarına (Havazin Kabilesi&rsquo;nden) bazı esirler gelmişti. Esirler arasında emzikli bir kadın vardı. &Ccedil;ocuğunu kaybetmişti. O kadın g&ouml;ğ&uuml;ne biriken s&uuml;t&uuml; sağıyor, &cedil;ocuklara veriyor, emziriyordu. Bu kadın esirler arasında &cedil;ocuğunu bulunca hemen alıp sinesine bastı ve derin bir şefkatle &cedil;ocuğunu emzirmeye başladı. Bunu g&ouml;r&uuml;nce Peygamberimiz (SAV) bize: &ldquo;Şu kadının &cedil;ocuğunu ateşe atacağını sanır mısınız?&rdquo; buyurdu. Biz: &ldquo;Hayır, atmaya g&uuml;c&uuml; yettiği s&uuml;rece atmaz.&rdquo; Dedik. Bunun &uuml;zerine Peygamberimiz (SAV): &ldquo;İşte Allah Te&acirc;l&acirc; kullarına, bu kadının &cedil;ocuğuna şefkatinden daha merhametlidir.&rdquo; Buyurdu. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; İşte bizi yaratan Rabbimiz, b&ouml;yle bize acıyan ve merhameti sonsuz olan bir Rab&rsquo;dir. Biz ise g&uuml;nahk&acirc;r kullarıyız. İşlediğimiz g&uuml;nahta ısrar etmeden hemen t&ouml;vbe edip, O&rsquo;na y&ouml;nelmeli ve bizi b&ouml;yle yaptığımız takdirde hem O&rsquo;nun rızasını kazanmış ve mağfiretine ermiş, hem de g&uuml;nahlardan temizlenmiş olacağız. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Konuşmamızı, Buh&acirc;r&icirc; ile M&uuml;slim&rsquo;ın rivayet ettikleri bir hadisi şerifin meali ile tamamlayalım: Ebu H&uuml;reyre (RA) anlatıyor: Peygamberimiz (SAV) ş&ouml;yle buyurmuştur:&ldquo;Bir kula bir g&uuml;nah isabet edip veya bir g&uuml;nah işleyip de: &ldquo;Allah&rsquo;ım, ben bir g&uuml;nah işledim yahut bilmeyerek bana bir g&uuml;nah isabet etmiş, kusurumu bağışla derse Allah Te&acirc;l&acirc;: &ldquo;Demek ki, kulum, (dilerse) g&uuml;nahını affedecek (dilerse) cezalandıracak muhakkak bir Rabbi olduğunu bildi. O halde ben de kulumu bağışladım.&rdquo; Buyurur. Sonra bu kul, Allah&rsquo;ın dilediği kadar bir zaman (g&uuml;nahsız) yaşar, sonra bir g&uuml;nah daha isabet edip veya bir g&uuml;nah işleyip de: &ldquo;Ey Rabbim, ben (bilerek) bir g&uuml;nah işledim yahut (bilmeyerek) bir g&uuml;naha

