

Mevlid Kandili (Yeni)

Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak 02 2015 04:18:20

&#1576;&#1616;&#1587;&#1618;&#1605;&#1616; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1606;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1616;  
&#1575;&#1614;&#1604;&#1618;&#1581;&#1614;&#1605;&#1618;&#1583;&#1615;  
&#1604;&#1616;&#1604;&#1607;&#1616; &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;  
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#16  
06;&#1614;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1577;&#16  
15;  
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1614;&#1575;&#1605;&#16  
15; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;  
&#1587;&#1614;&#1610;&#1617;&#1616;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;  
&#1605;&#1615;&#1581;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1583;&#1613;  
&#1608;&#1614;&#1570;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616;  
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1581;&#1618;&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;  
&#1571;&#1614;&#1580;&#1618;&#1605;&#1614;&#1593;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;  
MEVLİD KANDİLİ &#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;  
&#1575;&#1614;&#1585;&#1618;&#1587;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#16  
03;&#1614; &#1575;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;  
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1577;&#1611;  
&#1604;&#1616;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#16  
10;&#1606;&#1614; "Biz seni ancak &acirc;lemlere rahmet olarak g&ouml;nderdik." [1] Said b.  
C&uuml;beyr (r.a), İbn Abbas'ın (r.a) ş&ouml;yle dediğini nakletmektedir: Muhammed (s.a.v)  
b&uuml;t&uuml;n insanlara rahmet idi. Ona iman edip kendisini tasdikleyen mutlu oldu. Ona iman  
etmeyen bile ge&ccedil;miş &uuml;mretlerin uğramış olduğu, yerin dibine ge&ccedil;mek ve suda  
boğulmak gibi (toplu) azap&shy;lardan kurtuldu.[2] Başka bir ayet-i celile de ise Allahu  
Te&acirc;l&acirc; ş&ouml;yle buyurmuştur: &#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618;  
&#1580;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614; &#1603;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;  
&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1601;&#1615;&#1587;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#16  
18; &#1593;&#1614;&#1586;&#1616;&#1610;&#1586;&#1612;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616; &#1605;&#1614;&#1575;  
&#1593;&#1614;&#1606;&#1616;&#1578;&#1617;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1581;&#1614;&#1585;&#1616;&#1610;&#1589;&#1612;  
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;  
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1615;&#1572;&#1618;&#1605;&#1616;&#16  
06;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614; &#1585;&#1614;&#1572;&#1615;&#1601;&#1612;  
&#1585;&#1614;&#1581;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612; "Andolsun size kendinizden &ouml;yle  
bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona &ccedil;ok ağır gelir.&nbsp; O, size  
&ccedil;ok d&uuml;şk&uuml;n, m&uuml;minlere karşı &ccedil;ok şefkatlidir, merhametlidir." [3]  
&nbsp; &nbsp; Bu ayetin tefsirinde denir ki: Yani, bir resuld&uuml;r ki, az&icirc;zdir;  
b&uuml;y&uuml;k izzeti vardır. Sizi sıkıntıya sokan şeyler onun aleyhine olur, ona ağır gelir. O  
y&uuml;ksek izzet sahibi peygamber, kendi cinsinin evlatlarının zor durumda kalmasına razı  
olmaz. Sizin cinsinizden olması ve izzet sahibi bulunması sebebiyle b&uuml;t&uuml;n dertlerinizi  
ve kederlerinizi y&uuml;reğinde duyar, acınızı hisseder. Yani, azap g&ouml;rmeniz ş&ouml;yle

dursun, bir takım zahmete, sıkıntıya uğramanız bile onu &uuml;zer, son derece rahatsız eder. Yahut sizi sıkan, zorunuza giden şeyler beşeriyet icabı onu da &uuml;zer. Onun dayanma g&uuml;c&uuml; ve metin g&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&uuml;, sıkıntılara g&ouml;ğ&uuml;s gemesi, &uuml;z&uuml;lmediğinden değil, peygamber oluşundandır. &Uuml;zerinize d&uuml;şk&uuml;nd&uuml;r, size karşı pek hırslıdır. Hidayet ve iyiliğimize, faydanıza, hayrınıza hırslıdır. &Uuml;zerinize toz kondurmak istemediği gibi, sizi mutluluğun zirvesine erdirmek, selamete &ccedil;ıkarmak, cennete ve rıdvana kavuşturmak i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n hırslıyla ve var g&uuml;c&uuml;yle uğraşır. &Uuml;stelik onun merhameti yalnızca Kureyş'e, Arab'a, şu veya bu kavme değil, hangi kavimden olursa olsun b&uuml;t&uuml;n m&uuml;minleredir ki, o ra&ucirc;ftur. Re'feti &ccedil;ok fazladır, yani gayet ince bir şefkati ve derin bir merhameti vardır. Rah&icirc;mdir. Fitraten, doğuştan, yaratılıştan, Allah tarafından pek ziyade merhametlidir. G&uuml;nah&acirc;rlara bile acır.[4] &nbsp; İnsanlığın kurtuluşu i&ccedil;in g&ouml;nderilen son ve en b&uuml;y&uuml;k peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) kameri aylardan Rebi&uuml;levvel ayının 12. gecesi doğmuştur. M&icirc;ladi takvime g&ouml;re bu, 20 Nisan 571&rsquo;e rastlamaktadır. Bu m&uuml;barek geceye &lsquo;doğum g&uuml;n&uuml;&rsquo; anlamında olan &lsquo;Mevlid Kandili&rsquo; denir. Kandil Gecesi Ne Demektir? M&uuml;barek gecelere &ldquo;kandil&rdquo; isminin verilmesi, o gecelerde sel&acirc;tin camileri başta olmak &uuml;zere mescidlerin, derg&acirc;hların i&ccedil;lerine ve minarelere kandillerin asılması ve mahyaların d&ouml;şenmesi şeklindeki son d&ouml;rt beş asırlık bir Osmanlı geleneğine dayanmaktadır. İlk olarak Osmanlı padişahlarından II. Selim d&ouml;neminde (1566-1574), camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılmıştır. [5] Mevlid-i Neb&icirc; hari&ccedil; diğer kandillerin hepsi m&uuml;barek &uuml;&ccedil; aylar i&ccedil;indedir. Kuraklıktan &ccedil;atlamış topraklar i&ccedil;in su ne ise amelsizlikten kurumuş kalpler i&ccedil;in de kandil geceleri odur, der b&uuml;y&uuml;kler. Halkımızın &ldquo;kandil&rdquo; olarak adlandırdığı bu geceler, g&ouml;n&uuml;l evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Nasıl ki yakılan kandil etrafını, camiye, mescidi aydınlatıyorsa, insan da &ccedil;ektiği zikir, ibadet, dua ve istiğfarla kendi ruhunu aydınlatmalıdır. Kandil gecelerinde il&acirc;h&icirc; nurlar ve feyizler mescidlerin, ibadet yerlerinin kubbelerinden, pencerelerinden i&ccedil;eri yağar, i&ccedil;inde yanar; Res&ucirc;lullah s.a.v. Efendimiz'in ifadeleriyle cemaatin &uuml;zerine il&acirc;h&icirc; bir sek&icirc;net iner, Allah'ın (c.c) rahmeti onları kuşatır, melekler kanatlarını onların altına serer ve Allah (c.c), katındakilere onlardan bahseder. O gece Allah'ı (c.c) ihl&acirc;sla ananlar, zikir meclislerinden affolunmuş olarak kalkarlar.[6] Rasulullah&rsquo;ın (s.a.v) d&uuml;nyaya gelmesi insanlık tarihinin en &ouml;nemli olaylarından biridir. Bu gece Hz. İbrahim&rsquo;ın (a.s) &ldquo;Ey Rabbimiz! Onlara, i&ccedil;lerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti &ouml;ğretecek, onları temizleyecek bir peygamber g&ouml;nder. &ldquo; [7] diye yaptığı duaya, Hz. İsa&rsquo;nın (a.s) &ldquo;Ey İsr&acirc;iloğulları! Ben size Allah&rsquo;ın el&ccedil;isiyim, benden &ouml;nce gelen Tevrat&rsquo;ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de m&uuml;jdeleyici olarak geldim.&rdquo; [8] m&uuml;jdesine ve Hz. &Acirc;mine&rsquo;nin r&uuml;yasına mazhar olan Muhammed Mustafa (s.a.v) d&uuml;nyaya gelmiştir. [9] Nitekim Res&ucirc;lullah Efendimiz (s.a.v) ş&ouml;yle buyurmuştur: &ldquo;Ben Allah katında, kitapların anasında (levh-i mahf&ucirc;zda) Allah&rsquo;ın son peygamberi olarak yazılıyım. Ben, İbrahim&rsquo;ın duası, İsa&rsquo;nın m&uuml;jdesi ve annemin r&uuml;yasıyım.&rdquo;[10] Res&ucirc;l-i Ekrem&rsquo;ın (s.a.v) peygamberliği, Allah Te&acirc;l&acirc; daha onu yaratmadan ve d&uuml;nyaya g&ouml;ndermeden &ouml;nce biliniyor ve zikrediliyordu. Bu ise kitapların anası olan levh-i mahf&ucirc;zda yazılı idi. Bu h&uuml;k&uuml;m Hz. &Acirc;dem&rsquo;e (a.s) ruh &uuml;flenmeden &ouml;nce yazılmıştı. Levh-i mahf&ucirc;zda, &ldquo;Muhakkak ki Muhammed (s.a.v) neb&icirc;lerin sonuncusudur.&rdquo; yazılmıştı. Eb&ucirc; H&uuml;reyre (r.a) ş&ouml;yle nakletmiştir: &ldquo;Res&ucirc;lullah Efendimiz&rsquo;e

(s.a.v), &lsquo;Size ne zaman peygamberlik verildi?&rsquo; diye sorulunca, Peygamber Efendimiz (s.a.v), &lsquo;&Acirc;dem ruhu ile cesedi arasında (daha yaratılmamış) iken&rsquo; buyurdu.&rdquo; [11] Diğer bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber&rsquo;in (s.a.v) Hz, &Acirc;dem&rsquo;den (a.s) &ouml;nce yaratılmış olduğu ş&ouml;yle anlatılmıştır: &ldquo;&Acirc;dem arşın &uuml;st&uuml;nde Muhammed isminin yazılı olduğunu g&ouml;rd&uuml;. Onun hatırına affını istedi. Y&uuml;ce Allah, &Acirc;dem&rsquo;e (a.s) ş&ouml;yle buyurdu: &lsquo;&rsquo;Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım.&rdquo; [12] Y&uuml;ce Allah, habibi Hz. Muhammed&rsquo;in (s.a.v) ruhunu, b&uuml;t&uuml;n peygamberlerden &ouml;nce yaratmış; sonra diğer ruhları yaratmıştır. [13] Cafer-i Sadık (r.a) demiştir ki: &ldquo;Allah Te&acirc;l&acirc; her şeyden &ouml;nce Hz. Muhammed&rsquo;in s.a.v. nurunu yaratmıştır. Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nin birliğini ilk ikrar eden O&rsquo;nun nuru ve ruhudur. Allah Te&acirc;l&acirc; Kalem&rsquo;e ilk olarak &lsquo;L&acirc; il&acirc;he illallah Muhammed&uuml;&rsquo;r-Rasulullah&rsquo; yazdırmıştır.&rdquo;[14] Rasulullah Efendimiz (s.a.v) d&uuml;nyaya gelirken bazı olaylar meydana gelmişti. Doğuma az bir zaman kala, Hz. &Acirc;mine bir r&uuml;ya g&ouml;rd&uuml;. R&uuml;yasında, bedeninden &ccedil;ıkan bir nur, doğu ile batı arasına ne varsa hepsini aydınlatıyordu. R&uuml;ya devam ederken g&ouml;n&uuml;lleri okşayan hoş bir ses duymuştu. Bu ses, ona doğumdan sonra yapacaklarını bildiriyordu: &ldquo;Bir ve tek olan Allah&rsquo;a (c.c) sığınırım&rsquo; de ve adını Muhammed koy, h&acirc;lini kimseye bildirme.&rdquo; Hz. &Acirc;mine, doğum yaklaştık&ccedil;a harikulade haller yaşamaya başladı. Ger&ccedil;i daha &ouml;nce de zaman zaman olağan&uuml;st&uuml; şeyler g&ouml;r&uuml;yordu. Fakat bu sefer &ccedil;ok daha başkaydı. Vakit geceye yaklaştık&ccedil;a doğum yapacağı hissine kapıldı ve yakın komşusu Şif&acirc; Hatun&rsquo;a kendisine yardımcı olması i&ccedil;in haber g&ouml;nderdi. Şif&acirc; Hatun beraberinden birka&ccedil; kadınla birlikte Hz. &Acirc;mine&rsquo;nin evine geldiler. Hz. &Acirc;mine birden evinin i&ccedil;inin bir nurla kaplandığını, etrafın g&uuml;nd&uuml;z gibi aydınlık olduğunu fark etti. Uzandığı yatağın yanında bir k&acirc;se vardı. Bu k&acirc;se nereden gelmişti, kim koymuştu, bilmiyordu. K&acirc;senin i&ccedil;inden birka&ccedil; yudum alınca i&ccedil;ine bir ferahlığın dolduğunu hissetti. Derken g&uuml;zellikleri g&ouml;z alıcı bazı kadınlar geldi evine. Ama onları şimdiye kadar hi&ccedil; g&ouml;rmemişti. Kendisi ve karnındaki yavrusu hakkında konuşuyorlar, birbirlerini ve &Acirc;mine&rsquo;yi tebrik ediyorlardı. Hz. &Acirc;mine de, &rdquo;Y&acirc; Rabbi, bunlar kimlerdir acaba?&rdquo; diyerek merakla, hayretle onları izliyordu. D&uuml;nya yaratıldı yaratılalı gelip ge&ccedil;en bu en hayırlı gecede, yery&uuml;z&uuml;n&uuml;n her tarafından Allah&rsquo;ın (c.c) emri ile ger&ccedil;ekleşen &ccedil;eşit &ccedil;eşit hadiseler oluyordu. Yalnız Hz. &Acirc;mine&rsquo;nin evindekiler değil, Mekke i&ccedil;inde, yakın kabilelerde ve d&uuml;nyanın her tarafında bu haller dikkatle g&ouml;zlemleniyordu. Mec&ucirc;silerin 1000 yıldan beri kesintisiz yaktıkları ateşleri, Rasulullah&rsquo;ın (s.a.v) doğumuyla s&ouml;nm&uuml;şt&uuml;. Yine Hz. Muhammed&rsquo;in (s.a.v) doğduğu gece K&acirc;be&rsquo;deki putlar y&uuml;z&uuml;st&uuml; serilmişti. O zaman mukaddes sayılan Save G&ouml;l&uuml;&rsquo;n&uuml;n de o gece bir anda suyu &ccedil;ekilip kuruyuvermişti. Yahudi ileri gelenleri ve &acirc;limleri kitaplarında daha &ouml;nce rastladıkları işaret ve m&uuml;jdelerin a&ccedil;ığa &ccedil;ıktığını g&ouml;rd&uuml;ler. Kimsenin haberi olmadan en &ouml;nce onlar bu m&uuml;jdeyi verdiler. O gece yahudi &acirc;limleri semaya bakıp, &rdquo;Şu yıldızın doğduğu gece Ahmed doğmuştur.&rdquo; dediler. [15]-[16] Bir yahudi ileri geleni Mekke&rsquo;de Peygamberimizin (s.a.v) doğduğu gece, i&ccedil;lerinde Hişam ve Velid b. Muğ&icirc;re, Utbe b. Rebia gibi Kureyş&rsquo;in ileri gelenlerinin bulunduğu bir toplantıda, - Bu gece sizlerden birinin &ccedil;ocuğu oldu mu? diye sordu. - Bilmiyoruz, diye cevap verdiler. Yahudi, - Vallahi sizin bu ihmalinizden öğreniyorum! Bakın, ey Kureyş topluluğu, size ne s&ouml;yl&uuml;yorum, iyi dinleyin. Bu gece, bu &uuml;mmetin en son peygamberi Ahmed doğdu.

Eğer yanlışım varsa Filistin'in kutsiyetini inkâr etmiş olayım. Onun iki k&uuml;reği arasında kırmızımtırak, &uuml;zerinde t&uuml;yer bulunan bir ben var, dedi. Toplantıda bulunanlar yahudinin s&ouml;z&uuml;ne hayrete d&uuml;şt&uuml;ler ve dağıldılar. Her biri evlerine d&ouml;nd&uuml;ğ&uuml;nde bu durumu ev halkına anlattılar. &ldquo;Bu gece Abdulmuttalib&rsquo;ın oğlu Abdullah&rsquo;ın oğlu doğdu. Adını Muhammed koydular.&rdquo; haberini aldılar. Ertesi g&uuml;n yahudiye vardılar: - Bahsettiğin &ccedil;ocuğun bizim aramızda geldiğini duydun mu, dediler. Yahudi, - Onun doğumu benim size haber verdiğimden &ouml;nce midir, sonra mıdır, dedi. Onlar, - &Ouml;ncedir ve ismi Ahmed&rsquo;dir, dediler. Yahudi, - Beni ona g&ouml;t&uuml;r&uuml;n, dedi. Yahudi ile beraber kalkıp Hz. &Acirc;mine&rsquo;nin evine gittiler, i&ccedil;eri girdiler. Peygamberimiz&rsquo;i (s.a.v) yahudinin yanına &ccedil;ıkardılar. Yahudi, Peygamberimizin (s.a.v) sırtındaki beni g&ouml;r&uuml;nce, bir baygınlık h&acirc;li geldi, fenalaştı. Kendine gelip ayıldığında, - Ne oldu sana b&ouml;yle, dediler. Yahudi, - Artık İsr&acirc;iloğullarından peygamberlik gitti, ellerinden kitap da gitti. Artık yahudi &acirc;limlerinin kıymet ve itibarları da kalmadı. Araplar peygamberleriyle kurtuluşa ereceklerdir, dedi. Devamla, - Ey Kureyş topluluğu, ferahladınız mı? Vallahi size, doğudan batıya kadar ulaşacak bir g&uuml;&ccedil;, kuvvet ve &uuml;st&uuml;nl&uuml;k verilecektir, dedi. [17]-[18] Y&uuml;ce Allah&rsquo;ın, Hz. Muhammed&rsquo;i (s.a.v) res&ucirc;l olarak g&ouml;ndermesinden ve insanları Hakk&rsquo;a ve sır&acirc;t-ı m&uuml;stak&icirc;me y&ouml;nlendirmesinden daha b&uuml;y&uuml;k bir l&uuml;tuf yoktur. Bir m&uuml;min i&ccedil;in d&uuml;nyada ve &acirc;hirette elde edilecek b&uuml;t&uuml;n hayırların sebebi hidayet ve imandır. Bunlar ebed&icirc; saadetin anahtarıdır. Peygamber Efendimiz&rsquo;ın (s.a.v) en b&uuml;y&uuml;k m&ucirc;cizesi y&uuml;ce Allah&rsquo;ın kendisine vahyettiği kel&acirc;mı ve hidayet kitabı Kur&rsquo;&acirc;n-ı Ker&icirc;m&rsquo;dir. Bu m&ucirc;cizenin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; bir &acirc;yette ş&ouml;yle hatırlatılır: &ldquo;Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmez mi?&rdquo; [19] Şayet Hz. Muhammed&rsquo;ın (s.a.v) peygamberliğine al&acirc;met olarak, sadece bu kitap olsaydı yine de yeterdi. H&acirc;lbuki onun bundan başka yerde ve g&ouml;kte sayılamayacak kadar m&ucirc;cizesi vardır. Y&uuml;ce Allah&rsquo;ın &ldquo;Kuşkusuz onlar &ouml;nceden apa&ccedil;ık bir sapıklık i&ccedil;indeydiler&rdquo; &acirc;yeti bu kitap gelmeden &ouml;nce insanların bulunduğu k&ouml;t&uuml; hali haber vermektedir. O gelmeden &ouml;nce Ehl-i kitap olan yahudi ve hıristiyanlar ellerindeki kitapları deęiştirmişler; ona, onda olmayan h&uuml;k&uuml;mleri eklemişler ve ondan bir&ccedil;ok h&uuml;km&uuml; &ccedil;ıkarmışlardı. Ehl-i kitabın dışındakilere gelince, onlar apa&ccedil;ık bir sapıklık i&ccedil;indeydiler. &Uuml;mm&icirc;ler, putlara tapıyor, Mec&ucirc;s&icirc;ler ateşe ibadet ediyor ve iki tane il&acirc;hın olduğunu savunuyor, insanlardan kimi yıldızlara, kimi g&uuml;neşe kimi aya ibadet ediyordu. Allah Te&acirc;l&acirc; Hz. Muhammed&rsquo;i (s.a.v) peygamber olarak g&ouml;ndermekle inananlara hidayet yolunu g&ouml;sterdi. Hak dinini apa&ccedil;ık ortaya koydu ve İsl&acirc;m, doğuya batıya da ulaştı. Yery&uuml;z&uuml; şirk ve zul&uuml;m karanlığında iken, tevhid tanındı, adalet yayıldı. Ahmed b. Hanbel (rah.) vefatından sonra r&uuml;yada g&ouml;r&uuml;ld&uuml;; kendisine durumunun nasıl olduğu sorulunca, saadetine sebep olan şu nimeti dile getirdi: &ldquo;Eğer Muhammed (s.a.v) olmasaydı, bizler Mec&ucirc;s&icirc; olurduk.&rdquo;[20] Evet, eğer Hz. Muhammed (s.a.v) olmasaydı Iraklılar Mec&ucirc;s&icirc; olurdu. Şam, Mısır ve Rum ehli Hıristiyan olurdu. Araplar putlara tapar, m&uuml;şrik olurdu. Ama y&uuml;ce Allah, Hz. Muhammed&rsquo;i (s.a.v) g&ouml;ndermekle kullarına merhamet etti; onları sapıklıktan kurtardı. [21] Res&ucirc;l-i Ekrem (s.a.v) bir hadiste ş&ouml;yle buyurmuştur: &ldquo;Y&uuml;ce Allah, İsr&acirc;'ya (a.s) ş&ouml;yle vahyetti: Ben senden sonra bir &uuml;mmet g&ouml;ndereceğim. Onlar sevdikleri bir şeye kavuşunca Allah&rsquo;a hamd ve ş&uuml;krederler; başlarına bir musibet geldiğinde ise sevabını Allah&rsquo;tan bekleyerek sabrederler. Onlar bunu yaparken b&uuml;y&uuml;k bir ilim ve hilim sahibi de deęillerdiler.&rdquo;



İsacirc; (a.s), &lsquo;Ey Rabbim! Bir bilgileri ve hilimleri olmadığı halde bunu nasıl yapabilirler?&rsquo; diye sorunca y&uuml;ce Allah ş&ouml;yle buyurdu: Onlara kendi iliminden ve hilminden veririm (kendilerini &ouml;zel desteklerim, b&ouml;ylece onlar bunu yapmaya g&uuml;&ccedil; yetirirler).&rdquo; [22] İbn İshak (rah.) ş&ouml;yle demiştir: İlim sahibi birinin ş&ouml;yle dediğini duydum: &ldquo;İsacirc; (a.s), &lsquo;Allah katında &uuml;mmetlerin en değerlisi, &uuml;mmet-i Muhammed&rsquo;dir&rsquo; deyince yanındakiler, &lsquo;Onları en değerli yapan şey nedir?&rsquo; diye sordular; Hz. İsacirc; (a.s), &lsquo;L&acirc; il&acirc;he illallah s&ouml;z&uuml;d&uuml;r. Tevhid s&ouml;z&uuml; bu &uuml;mmete kolay geleceği gibi hi&ccedil;bir &uuml;mmete kolay gelmemiştir.&rsquo; dedi.&rdquo;[23] Muhammed Raşid (k.s) hazretleri bir sohbetlerinde: &lsquo;&rsquo;Hz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) eşrefi mahl&ucirc;kat ve efdali peygamberdir. &Uuml;mmetlerin en efdali &uuml;mmeti Muhammeddir. Bu şeref Hz. Muhammed'in şerefinden gelmektedir. Onun &uuml;mmeti de diğer &uuml;mmetlere nispetle şereflidir, itibarlıdır.&lsquo;&rsquo; der ve ş&ouml;yle bir menkıbe anlatır: Hz. Musa (a.s.), Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ve O'nun &uuml;mmetinin fazilet ve b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml;, Allah (c.c.) katındaki değerini Levh-i mahfuz'da g&ouml;rd&uuml;kten sonra ş&ouml;yle buyurur: "Ya Rabbi! Hz. Muhammed'in (s.a.v.) &uuml;mmeti olamadım. Bari &uuml;mmetini g&ouml;renlerden olsaydım." O sırada İmam-ı Gazali'nin (rah.) ruhaniyeti oraya geliyor ve Hz. Musa (a.s.) ile g&ouml;r&uuml;ş&uuml;yor. Hz. Musa (a.s.): -Sen kimsin? diye sorunca, İmam-ı Gazali - Muhammed oğlu, Muhammed oğlu, Hamid oğlu İmam-ı Gazali'yim diye cevap verir. Bu cevap &uuml;zerine Hz. Musa (a.s.) -K&uuml;nyeni neden bu kadar uzun s&ouml;yledin, yalnızca İmanı-ı Gazali deseydin yetmez miydi? diye sorar. İmam-ı Gazali (rah.): -Allah (c.c.) Hazretleri ile konuşmaya gittiğin zaman sana "sağ elindeki nedir?" diye sorduğunda, sen onu tanıtırken "O benim asamdır. Ona dayanırım ve onunla davarlarım yaprak silkerim ve onda benim başka hacetlerim de vardır" diye uzun uzun anlattın, kısaca cevap verseydin yeterli olmaz mıydı?" şeklinde sorusuna soruyla cevap verir. Hz. Musa (a.s.) da cevap olarak: -Ben Allah'u Te&acirc;l&acirc; (c.c.) ile biraz daha fazla konuşabilmek i&ccedil;in uzun uzun a&ccedil;ıkladım, der. İmam-ı Gazali (rh.a) de cevap olarak: -Sen Allah (c.c.)'in b&uuml;y&uuml;k peygamberlerindensin. Kelimetullah'sın. Kitab verilenlerdensin. Onun i&ccedil;in seninle daha fazla konuşabilme şerefine nail olmak i&ccedil;in uzun a&ccedil;ıklamada bulundum, der. [24] Rivayet edildiğine g&ouml;re &Acirc;dem (a.s) ş&ouml;yle demiştir: Allah-u Te&acirc;l&acirc;, Muhammed (s.a.v) &uuml;mmetine d&ouml;rt keramet ihsan eyledi. Onları bana bile yapmadı. Benim t&ouml;vbemi, ancak Mekke&rsquo;de kabul eyledi; ama &Uuml;mmet-i Muhammed&rsquo;in t&ouml;vbisini her yerde kabul buyurur. Ben giyiniktim; zelle işleyince &uuml;ryan oldum. &Uuml;mmet-i Muhammed &ccedil;iplak halde isyan ederler. Allah onları giydirir. Ben, hata edince, kadınımla aramı a&ccedil;tı, ama &Uuml;mmet-i Muhammed&rsquo;e &ouml;yle yapmıyor. İsyân ederler kadınları ile araları a&ccedil;ılmaz. Ben, cennette hata ettim, oradan beni &ccedil;ıkardı. Ama &Uuml;mmet-i Muhammed cennetin dışında hata işlerler, cennete girerler.[25] Mevlid Kandili Neden &Ouml;nemlidir? Rasulullah&rsquo;a (s.a.v) pazartesi g&uuml;n&uuml;n orucu hakkında soru sorulduğunda, Peygamber Efendimiz (s.a.v), &ldquo;Ben o g&uuml;n doğdum ve n&uuml;b&uuml;vvet de o g&uuml;n bana verildi&rdquo; buyurmuş ve bu vesile ile kendi doğumuna işaret etmiştir. Yine bununla, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın kullarına olan nimetlerinin yenilendiği g&uuml;nlerde oru&ccedil; tutmanın m&uuml;stehap olduğuna işaret edilmiştir. Ş&uuml;phesiz, Allah Te&acirc;l&acirc;&rsquo;nın bu &uuml;mmete ihsan ettiği nimetlerin en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml;, Hz. Muhammed&rsquo;in (s.a.v) d&uuml;nyaya gelmesi ve onlara Peygamber olarak verilmesidir. Nitekim &acirc;yet-i kerimede de buna işaretle ş&ouml;yle buyrulmuştur:

&#1604;&#1614;&#1602;&#1614;&#1583;&#1618; &#1605;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;



Abbas (r.a.), kardeşi Ebu Leheb&rsquo;i &ouml;ld&uuml;kten sonra bir g&uuml;n r&uuml;yasında g&ouml;rd&uuml;. O anlatıyor: &ldquo;Sonradan Ebu Leheb&rsquo;i &ccedil;ok k&ouml;t&uuml; halde g&ouml;rd&uuml;m. Bana ş&ouml;yle diyordu: &ldquo;&Ouml;ld&uuml;kten sonra hep azap i&ccedil;indeyim. Ancak pazartesi g&uuml;nleri azabım hafifletiliyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o g&uuml;n cariyem S&uuml;veybe&rsquo;yi azad etmiştim.&rdquo;[30] Hafız Muhammed İbni Cezeri Şafii diyor ki: &lsquo;&rsquo;Ebu Leheb gibi azgın bir k&acirc;firin azabı hafifleyince, O y&uuml;ce Peygamberin &uuml;mmetinden olan bir m&uuml;min, Onun doğduğu gece sevinir, malını uygun yerlere dağıtır, ziyafet verir, b&ouml;ylece, Peygamberine olan sevgisini g&ouml;sterirse, Allah&uuml; Te&acirc;il&acirc; onu Cennetine sokar.&rsquo;&rsquo; [31] Şehabettin el-Kastall&acirc;n&icirc;, İbn Hacer el-Askal&acirc;n&icirc;, İbn Hacer el-Heytem&icirc;, Cel&acirc;leddin es-S&uuml;y&ucirc;t&icirc; gibi bazı &acirc;limler, Peygamberimiz&rsquo;in (s.a.v) d&uuml;nyaya gelmesi sebebi ile sevinmenin, bug&uuml;n m&uuml;nasebetiyle muhta&ccedil;lara yardım etmenin, Peygamberimiz&rsquo;e (s.a.v) şiirler (mevlid gibi) okumanın g&uuml;zel birer amel olduğunu s&ouml;ylemişlerdir.[32] M&uuml;barek g&uuml;n ve geceler m&uuml;nasebetiyle Res&ucirc;lullah&rsquo;ı (s.a.v) y&acirc;d etmek, pek &ccedil;ok hayra vesiledir. Okunan mevlidlerde Allah&rsquo;ı anma, Peygamberimize (s.a.v) &ouml;vg&uuml; ve s&acirc;lat-u selam vardır. Allah&rsquo;ı anmak ayeti kerimede ge&ccedil;tiği &uuml;zere &lsquo;&rsquo;En b&uuml;y&uuml;k fazilettir.&rsquo;&rsquo;[33] Peygamber Efendimize (s.a.v) salat-u selam g&ouml;ndermek ise, &lsquo;&rsquo;Muhakkak ki Allah ve melekleri, Peygambere sal&acirc;t ederler. Ey iman edenler! Siz de ona sal&acirc;t edin ve tam bir i&ccedil;tenlikle selam verin.&rsquo;&rsquo; [34] ayeti mucibince bizlere emredilmiştir. Salat-u selam getirmek s&uuml;nnet olup Peygamber Efendimiz&rsquo;e (s.a.v) olan biatımızı yenilememiz dememektir. İşte mevlid vesilesiyle hem salat-u selam s&uuml;nnetini işlemiş hem de Hz. Peygamber&rsquo;e (s.a.v) olan ahdimizi tazeleyip tekrarlamış oluruz. Peygamber Efendimiz&rsquo;i (s.a.v) &ouml;vmek ve onun şefaatine nail olmak maksadıyla Ras&ucirc;l-i Ekrem (s.a.v) hayattayken bile şiirler yazılmış, kasideler s&ouml;ylenmiştir. Asr-ı Saadet'te Ka'b bin Z&uuml;heyr, Hassan bin Sabit, Abdullah bin Revaha gibi sahabe şairler, Efendimiz'i şiirleriyle &ouml;vm&uuml;şler ve O'ndan iltifat g&ouml;rm&uuml;şlerdir. Nitekim Ka'b bin Z&uuml;heyr "B&acirc;net Su&acirc;d" isimli şiirini Peygamberimiz'in (sas) huzurunda okumuş, "Muhakkak ki Allah'ın el&ccedil;isi, Allah'ın n&ucirc;ruyla hak ve hidayete ulaşılan keskin kılı&ccedil;lardan bir kılı&ccedil;tır." mısrası okununca Peygamberimiz (s.a.v) &ccedil;ok hislenmiş, "b&uuml;rde" olarak isimlendirilen &ccedil;izgili hırkasını Z&uuml;heyr'in omuzlarına atmıştır. Bu olay sebebiyle bu şiir "Kaside-i B&uuml;rde" olarak anılmış ve kendinden sonra Efendimiz (s.a.v) i&ccedil;in yazılmış olan şiirlere tesir etmiştir. Asr-ı Saadet'te Peygamberimiz'i (sas) metheden şiirlerin belki de en meşhuru Hicret esnasında Medineli M&uuml;sl&uuml;manların Efendimiz&#146;i karşılarlarken s&ouml;yledikleri şiirdir:

Dolunay, Veda tepelerinden &uuml;zerimize doğdu

Allah'a ş&uuml;kretmek &uuml;zerimize bor&ccedil;tur

Ey bize g&ouml;nderilen Peygamber

Sen itaat olunan emir getirdin[35] Bedi&uuml;zzaman hazretleri &lsquo;&rsquo;Cenab-ı Hak bu &acirc;deti ebede kadar devam ettirsin ve S&uuml;leyman Efendi gibi mevlid yazarlara rahmet etsin, yerlerini cennet&uuml;&rsquo;l-firdevs yapsın&rsquo;&rsquo; demiştir. Sadat-ı Kiram Efendilerimiz de &ccedil;eşitli sebeplerle Ras&ucirc;lullah (s.a.v) i&ccedil;in mevlidler d&uuml;zenleyerek bu kutlu merasimin g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar devamına &ouml;n ayak olmuşlardır. Mevlidin okunması gayet faydalıdır ve &uuml;mmet tarafından g&uuml;zel g&ouml;rd&uuml;len İsl&acirc;m&icirc; bir adettir. M&uuml;sl&uuml;manlar arasında hoş ve tatlı bir sohbet vesilesidir. Bunların daha da &ouml;tesinde; m&uuml;minlerin kalplerinde iman nurunun,

Allah sevgisinin, peygamber aşkının tutuşması içinde bir vesiledir. İŖte hem Rasûlullah’ı (s.a.v) anmak maksadıyla hem de &ouml;len kiŖilerin ruhuna bir F&acirc;tiha g&ouml;ndermek m&uuml;nasebetiyle mevlidler d&uuml;zenlenmesi gayet g&uuml;zeldir. Ve bunun devam ettirilmesi gerekir.[36] Peygamberimizin (s.a.v) doęum yıldı&ouml;n&uuml;mlerinden okunan mevlidlere saygı ve h&ucirc;Ŗu i&ccedil;inde dinlemek, onun m&uuml;barek ruhuna sal&acirc;t ve selam okumak hi&ccedil; Ŗ&uuml;phesiz Sevgili Peygamberimiz&rsquo;e (s.a.v) olan sevgi ve baęlılıęın bir ifadesidir. [37] Kıssa O&rsquo;na (s.a.v.) H&uuml;rmetsizlięin Cezası Medineli Ŗeyh Muhammed Sadaka&rsquo;nın (rah.)[38] oęlu Ŗeyh Abd&uuml;laziz (rah.), bizzat yaŖadıęı Ŗu olayı anlatmıŖtır. &lsquo;&rsquo;Ben Suriye&rsquo;de talebe idim. O b&ouml;lgenin zenginlerinden biri &acirc;lemlere rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz i&ccedil;in mevlid okutuyordu. Mevlide biz de katıldık. Mevlidde Hz. Res&ucirc;lullah&rsquo;ın (s.a.v) doęum anını anlatan b&ouml;l&uuml;m okurken cemaat ayaęa kalktı. O sırada mevlidde bulunan bir hoca, ayaęa kalkmadı. Hoca, mevlid sırasında ayaęa kalkmanın dinde bir yeri ve delili olmadığını zannederek ayaęa kalkmamıŖtı. Kimse ona karıŖmadı. Mevlis bitti. Daęıldık. Ben okudum, medreseden mezun oldum. O b&ouml;lgenin k&ouml;y&uuml;nde imamlık g&ouml;revi aldım. Aradan on beŖ sene ge&ccedil;miŖti. Yine b&ouml;lgenin zenginlerinden birisi Hz. Res&ucirc;lullah&rsquo;ın (s.a.v) doęumunu kutlamak i&ccedil;in mevlid okutuyordu. Beni de &ccedil;aęırdılar, gittim. Mevlid okunmaya baŖlayınca cemaatin i&ccedil;inden birisi hemen ayaęa kalktı, edebe ge&ccedil;ti, ellerini baęladı, boynunu b&uuml;k&uuml;p okunan mevlidi &ouml;ylece dinlemeye baŖladı. Ben, kim bu adam diye bakınca, kendisini tanıdım. Bu adam, on beŖ sene &ouml;nceki mevlidde ayaęa kalkmayan hoca idi. Hayret ettim. Sabırsızlıkla mevlidin bitmesini bekledim. Mevlidden sonra, hocanın yanına vardım. Kendimi tanıttım, o ilk karŖılaŖtıęımız mevlidi hatırlattım. Sonra edeple, &lsquo;&rsquo;Hocam, o g&uuml;n &ouml;yle yaptınız, bu g&uuml;n de b&ouml;yle yaptınız. L&uuml;tfen bunun sebebini a&ccedil;ıklar mısınız?&rsquo;&rsquo; diye sordum. Hoca, anlatayım dedi ve Ŗunları anlattı: &lsquo;&rsquo;Ben, Hz. Res&ucirc;lullah&rsquo;ın (s.a.v) doęum anını anlatan b&ouml;l&uuml;m&uuml; dinlerken ayaęa kalkmadıęım o mevlitten sonra eve d&ouml;nd&uuml;m. O gece bir r&uuml;ya g&ouml;rd&uuml;m. Bir grup insanla bir odada oturuyorduk. Birden herkes ayaęa kalktı. Hz. Res&ucirc;lullah&rsquo;ın (s.a.v) geldięini s&ouml;ylediler. Ben de kalkmaya davrandım, Hz. Res&ucirc;lullah (s.a.v), bana, &lsquo;&rsquo;Sen &ouml;yle kal!&rsquo;&rsquo; dedi. O anda r&uuml;yadan uyandım, kendimi oturur vaziyette buldum, yerimden kalkamıyordum. Fel&ccedil; olmuŖtum. Yedi yıl fel&ccedil;li halim devam etti. Kendi ihtiya&ccedil;larımı g&ouml;remez oldum. Her hizmetimi hanımım yapıyordu. Namazlarımı yatakta, oturduęum yerde kılıyordum. Bir g&uuml;n hanımım beni yıkadı, gus&uuml;l abdesti aldırđı. Oturduęum yerde iki rekat hacet namazı kıldım. Ellerimi a&ccedil;ıp y&uuml;ce Allah&rsquo;a yalvardım. Hz. Res&ucirc;lullah&rsquo;a (s.a.v) y&uuml;neldim, beni affedip Ŗefaathetmesi i&ccedil;in aęladım, sızladım. Saatlerce b&ouml;yle devam ettim. Artık dua edecek ve aęlayacak takatim kalmamıŖtı. Bu yorgunluk i&ccedil;inde olduęum yerde uyuyakaldım. Uykumda yine bir r&uuml;ya g&ouml;rd&uuml;m. R&uuml;yamda bir odada bulunuyordum. Etrafımda bir grup insan vardı. Herkes birden ayaęa kalktı. Baktım ki Hz. Res&ucirc;lullah (s.a.v) odaya teŖrif etti. &Acirc;lemlere rahmet Efendimiz (s.a.v) bana doęru baktı ve tebess&uuml;m ederek, &lsquo;&rsquo;Ayaęa kalkabilirsin&rsquo;&rsquo; buyurdu. Birden r&uuml;yadan uyandım. Baktım ki ayaktayım. İyi olmuŖtum. Ben de, &lsquo;&rsquo;Bundan sonra ne zaman Hz. Res&ucirc;lullah&rsquo;ın (s.a.v) mevlidi okunursa, baŖından sonuna kadar ayakta dinleyeceęim diye Allah&rsquo;a s&ouml;z verdim, yemin ettim. Onun i&ccedil;in b&ouml;yle yaptım.&rsquo;&rsquo; Bu olayı dinleyen ve mevlit sırasında ayaęa kalkmanın dindeki delilini soran yirmi kadar &acirc;lim, &lsquo;&rsquo;Bu delil bize yeter&rsquo;&rsquo; demiŖlerdir.[39] Kıssadan Dersler Y&uuml;ce Allah&rsquo;tan sonra sevgi ve h&uuml;rmette ilk sırayı Allah&rsquo;ın habib&icirc; Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v) alır. Onu





niyet, samimiyet ve kabiliyetlerine göre o aşktan nasiplenirler. Bu sevgi kalbi saflaştırır, insanı olgunlaştırır. İmam Şârânî k.s diyor ki: &ldquo;Kamil m&uuml;rşidin tek gayesi vardır; o da şudur: M&uuml;ridlerini g&uuml;zel ahlak ile s&uuml;sleyip, Allah ve Rasul&uuml;n&uuml;n (s.a.v) huzurunda sevillecek bir olgunluğa ulaştırmaktır.&rdquo; [45]&nbsp; Kıssa &Uuml;mmet İ&ccedil;in Ağlayan &Acirc;şıklar Hak dostu, aşk rehberi Hz. Mevl&acirc;n&acirc; (k.s) zamanında ş&ouml;yle bir olay yaşanmıştır. Fakih Sir&acirc;ceddin Tatar&icirc; Konya'ya gelerek Hz. Mevl&acirc;n&acirc;'ya (k.s) t&acirc;bi ve teslim olmuştu. Ondan tasavvuf ve edebi &ouml;ğreniyordu. Bir g&uuml;n Hz. Mevl&acirc;n&acirc; (k.s), ona iltifat buyurup, "Sir&acirc;ceddin, hazır ol bu gece seni yanıma alacağım, &ouml;zel sohbetimde bulunacaksın" dedi. Fakih Sir&acirc;ceddin buna &ccedil;ok sevindi. Bunu &ccedil;ok istiyordu.&nbsp; Sevincinden elindeki b&uuml;t&uuml;n giyecek ve yiyeceklerini fakirlere dağıttı. Bug&uuml;n benim bayramımdır, diye sevincinden u&ccedil;uyordu. Gece olunca Hz. Mevl&acirc;n&acirc;'nın (k.s) geleceği yeri d&uuml;zenledi, istirahat buyurur diye &ouml;zel bir yer hazırladı. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; hazretin g&uuml;nd&uuml;z meşguliyeti ve gece ibadetleri &ccedil;ok idi. Yoruluyordu. Hazret akşam teşrif etti. Sir&acirc;ceddin'e, "Sen git, dinlen" dedi. Fakih Sir&acirc;ceddin emirdir diye yatağına uzandı, fakat hi&ccedil; uyumadı. Uyku nerede? Başı yastıkta, g&ouml;z&uuml; kapıda &ouml;ylece bekledi. Hz. Mevl&acirc;n&acirc; (k.s), &ouml;b&uuml;r odada ibadet, zikir, murakabe ile meşgul oldu. Sabah yaklaştı, fakat hazret h&acirc;l&acirc; ibadet halindeydi. Fakih Sir&acirc;ceddin baktı ki şafak s&ouml;kmek &uuml;zere, gece bitiyor, fırsat gidiyor. Dayanamadı elinde olmadan, "Ey efendim, k&ouml;leniz sizi beklemekten &ouml;ld&uuml;," diye bağırdı. Hz. Mevl&acirc;n&acirc; (k.s) odaya teşrif etti, sel&acirc;m verdi ve ona şunları s&ouml;yledi: "Sir&acirc;ceddin, eğer biz uyursak, bu kadar uyuyan &uuml;mmete ve talebelerimize kim il&acirc;&ccedil; olur. Ben Allah'a s&ouml;z verdim ve şunu &uuml;zerime aldım: Bize gelen ve t&acirc;bi olan kimselerin Allah'tan affını isteyeceğim. Onların nefislerini terbiye ile uğraşacağım, k&acirc;mil olmalarını sağlayacağım. Allah'ın izniyle hepsini iman ve edeple s&uuml;sleyip ateşten kurtaracağım, cennete girmelerine ve cennette y&uuml;ksek makamlar almalarına vesile olacağım. Hazret sonra şu m&acirc;nada bir şiir okudu: 'Ey doğru d&uuml;r&uuml;st bir hayır işlememiş ve hayırdan yana ifl&acirc;s etmiş olan kimse! Halin ne olursa olsun sen yine bize gel, katıl ve razı ol. Biz senin gibi y&uuml;z binlerin işini g&ouml;rd&uuml;k, y&uuml;k&uuml;n&uuml; taşıdık; senin de işini g&ouml;r&uuml;r&uuml;z, y&uuml;k&uuml;n&uuml; taşırız." Fakih Sir&acirc;ceddin (rah) der ki: "Sonra mescide gittik. Ben bu s&ouml;zleri ve m&uuml;jdeleri Hz. Mevl&acirc;n&acirc;'ya t&acirc;bi olmuş, terbiye eşiğine baş koymuş m&uuml;ridlerine anlattım; hepsi sevin&ccedil;lerinden ş&uuml;k&uuml;r secdesine kapandılar, ağladılar." [46] İşte b&uuml;t&uuml;n Allah dostları, Gavs ve kutub diye bilinen vel&icirc;lerin g&ouml;revi budur. Allah i&ccedil;in halka hizmet ve himmet. [47] Allah&uuml; Te&acirc;l&acirc; bizleri dostlarının izinden ayırmasın, onların himmet ve bereketinden m&uuml;stefit kılınsın ve onların vesilesiyle Efendimiz&rsquo;e (s.a.v) hakiki manada &uuml;mmet olmayı nasip etsin inşallah. [1] Enbiy&acirc;, 107 [2] İmam-ı Kurtub&icirc;, El-Camiu li-Ahkami&rsquo;l-Kur&rsquo;an, 6/255 [3] Tevbe, 128 [4] Elmalı&rsquo;lı M. Hamdi Yazır Tefsiri [5] Nebi Bozkurt, &ldquo;Kandil&rdquo;, TDV İsl&acirc;m Ansiklopedisi, 24/300 [6] Buh&acirc;r&icirc;, Daav&acirc;t, 27; M&uuml;slim, Zikir, 17; Tirmiz&icirc;, Daav&acirc;t, 130. [7] Bakara 2/16 [8] Saf 61/6 [9] H&uuml;seyin Okur, &Uuml;&ccedil; Aylar M&uuml;barek G&uuml;nler ve Geceler [10] Ahmed, M&uuml;sned, 4/127-128; İbn Hibb&acirc;n, Sah&icirc;h, nr. 2093; Begav&icirc;, Şerhu&rsquo;s-S&uuml;nne, 13/207; Heysem&icirc;, Mecmau&rsquo;z-Zev&acirc;id, 8/223-224 [11] Tirmiz&icirc;, Men&acirc;kub, 1; H&acirc;kim, el-M&uuml;stedrek, 2/609 [12] H&acirc;kim, el-M&uuml;stedrek, 2/615 [13] Mahmut Kaya, Kutsal G&uuml;nler ve Geceler [14] Bkz: İbnu Acibe, el-Bahr&uuml;rsquo;l-Medid, 7/38. [15] İbn Sa&rsquo;d, et-Tabakat&uuml;rsquo;l-K&uuml;br&acirc;, 1/60. [16] H&uuml;seyin Okur,

&Uuml;&cedil; Aylar M&uuml;barek G&uuml;nler ve Geceler [17] H&acirc;kim, el-M&uuml;stedrek, nr. 4177; İbn Recep el-Hanbel&icirc;, Let&acirc;if&uuml;&rsquo;l-Ma&acirc;rif, s.183. [18] H&uuml;seyin Okur, &Uuml;&cedil; Aylar M&uuml;barek G&uuml;nler ve Geceler [19] Ankeb&ucirc;t 29/51 [20] İbn Recep, Let&acirc;if&uuml;&rsquo;l-Ma&acirc;rif, s. 169 (Dimeşk-Beyrut 2003) [21] Mahmut Kaya, Kutsal G&uuml;nler ve Geceler [22] Ahmed, M&uuml;sned, 6/450; İbn Recep, Let&acirc;if&uuml;&rsquo;l-Ma&acirc;rif, s. 171 [23] Mahmut Kaya, Kutsal G&uuml;nler ve Geceler [24] Seyda Muhammed Raşid (k.s) G&uuml;l Nesil 63 Yıl [25] Ebu&rsquo;l Leys Semerkand&icirc;, Tenbih&uuml;&rsquo;l Gafilin [26] Al-i İmran 3/164 [27] İbn Recep el-Hanbel&icirc;, Let&acirc;if&uuml;&rsquo;l-Ma&acirc;rif, s.190. [28] İbn Recep el-Hanbel&icirc;, Let&acirc;if&uuml;&rsquo;l-Ma&acirc;rif, s.189. [29] Leheb Suresi [30] İbn-i Kesir [31] M. Nasihat [32] Ahmet &Ouml;zel, &lsquo;&rsquo;Mevlid&rsquo;&rsquo;, TDV İsl&acirc;m Ansiklopedisi, 29/477-478. [33] Ankebut, 29/45 [34] Ahzab, 33/56 [35] A. Osman D&ouml;nmez, Şiirin Bur&cedil;larında A&cedil;an &Ccedil;i&cedil;ek, Sızıntı Dergisi [36] H&uuml;seyin Okur, Son Nefeste İman [37] H&uuml;seyin Okur, &Uuml;&cedil; Aylar M&uuml;barek G&uuml;nler ve Geceler [38] Muhammed Sadaka (k.s), Nakş&icirc;bend&icirc;b&uuml;y&uuml;klerinden bir zattır. Sultan II. Abd&uuml;lhamid devrinde yaşamıştır. [39] Dilaver Selvi, Ateşin Yakmadığı &Acirc;şık, s.118 [40] Mahmud el-Ğurab, Rahmet&uuml;&rsquo;n-mine&rsquo;r-Rahm&acirc;n, 3/167. [41] Hacc 22/32. [42] Tirmiz&icirc;, Birr, 15; Ahmed, M&uuml;sned, 5/323; H&acirc;kim, M&uuml;stedrek, 1/132. [43] Dilaver Selvi, Ateşin Yakmadığı &Acirc;şık [44] Buhar&icirc;, M&uuml;slim [45] Şaran&icirc;, Lev&acirc;kıhu&rsquo;l-Env&acirc;r, 14. Aynı mevz&ucirc;un geniş bir &icirc;z&acirc;hı i&cedil;in; bkz: S&uuml;hrever&icirc;, Avarifu&rsquo;l-Mearif, 10. B&ouml;l&uuml;m. [46] Ahmed Efl&acirc;k&icirc;, Ariflerin Menkıbeleri, 1/488-489 (İstanbul 2001) [47] Aile Saadeti, S.Saki Erol

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)