





Allah'ın varlığını ve birliğini, Hz Muhammed (SAV)'in peygamberliğini kabul ettiklerini dilleriyle söyleyip, kalbiyle kabul ve tasdik etmeyen kimselere Mânik denir. Mânikî manlar arasında yaşadıkları ihsan, Mânikî manlara en fazla fenalığı dokunanlar bunlardır. Ara bozmak, fesat çıkarmak ihsan

Mânikî MANİZ kelimesini kalkan olarak kullanırlar. Bu bakımdan mânikîler, kâfirlerden daha kötüdür. 4-) Mânikî ŞRİK: Allah'a eş ve ortak koşmak şirktir. Bunu yapana da Mânikî şrik denir. Tevhid akidesini hiç sayarak, batıl inançlara saplanan ve Allah'a eş ve ortak koşan insanlara Mânikî şrik denildiği gibi Kâfir de denilir. İste kâfir, nifak ve şirkten kalbini temizlemiş, ruhunu arıtmış, sağlam ve sarsılmaz inanca sahip olmuş kimseler felaha kavuşacaklardır, Sizler imanlı olduğunuz ihsan, oruç tuttunuz, namaz kıldınız, zekât verdiniz, Allah'ı zikrettiniz. Öyleyse ebedi kurtuluş ve saadete ermek sizin hakkınızdır. Kim kâfir ve isyandan temizlenir, iman gereği olarak oruç tutar, namaz kılar ve zekât gibi ibadetlerle takvasını oğaltır, bayram günleri tekbir alarak bayram namazını kılar, o insan kurtuluşa erer. Kim kalbini marifetullah ile aydınlatırsa işte o zaman bûtinde huşu ve tevazu eseri ortaya çıkar. 2-) KALBİ ZİKRULLAH İLE TEMİZLEMEK: İslam âlimlerine göre tezkiyenin yani temizlenmenin ikinci manası kalbi Allah'ı zikirle temizlemektir. Allah aşkını ve Allah sevgisini kalbe ve bûtinle yerleştirmek te kurtuluşa erme vesilesidir. Cenab-ı Hakk, bu konuda şöyle buyurmuştur: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (Mânikî, 1575; 1571; 1614; 1610; 1617; 1615; 1607; 1614; 1575; 1575; 1604; 1617; 1614; 1584; 1616; 1610; 1606; 1614; 1570; 1605; 1614; 1606; 1615; 1608; 1575; 1575; 1584; 1618; 1603; 1615; 1585; 1615; 1608; 1575; 1575; 1604; 1604; 1617; 1614; 1607; 1614; 1584; 1616; 1603; 1618; 1585; 1575; 1611; 1603; 1614; 1579; 1616; 1610; 1585; 1575; 1611); ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (AHZAB SURESİ - 41. AYET) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ Peygamberimiz (SAV) de şöyle buyurur: ﴿Zikrullahtan başka insanı azaptan kurtarıcı bir şey yoktur.﴾ Evet, aziz Mânikî manlar! Kalbin hayatı zikrullah ile. Allah'ı zikrederek kalbi gâfletten uzak tutmak gerekir. Gâflet ferahlığı zikrullah ile. Allah'a yakınlık, Allah'ın rızası zikrullah ile. Sevenler sevgililerini hiç bir zaman unutmazlar, dillerinden şükrederler. Erenler, hep zikrullahla ermişlerdir. Buna göre her mânikînin mutlaka bûtinde gâfletten temizlenmeye alışması, ihsan ve dış varlığını tamamen temizlemesi gerekir ki, felaha erişmiş ve kurtulmuş olabilsin. İhsan ve dış âlemin en muazzam ve en kuvvetli temizleyicisi oruç, özellikle Mânikî manlara farz kılınan Ramazan orucudur. 3-) ORUÇ TUTARAK TEMİZLENENLER: Oruç tutmak mânikînin af ve mağfiretine, gâfletten temizlenmesine vesile olan bir ibadettir. Peygamberimiz (SAV) bir hadislerinde şöyle buyurur: ﴿Oruç tutanlar, oruç tuttuklarını tutup bayrama çıktıklarında, Allah (CC) şöyle buyurur: Ey meleklerim! Her amel yapan ecirini ister, benim oruç tutan kullarım da bayrama çıktıklarında kazanmışlar ve kazanmış olduklarını istemektedirler. Siz şahit olun, ben onları mağfiret ettim. Bir mânikî nâdi onlara: Ey mânikî Muhammed! Yerlerinize dâim, sizin gâfletten temizlenmenize sevaba evrildi derler. Yâni Allah buyurur ki: Ey kullarım! Benim ihsan oruç tuttunuz ve iftar ettiniz. Aff-ı mağfiret olduğunuz halde kalkınız.﴾ Peygamberimiz (SAV) diğer bir hadislerinde şöyle buyuruyor: ﴿Allah, Kadir gecesine



















tezekki edip temizlenenlere Allah bu ayet-i kerimesi ile bildiriyor. Dindar ve ahirette saadete, huzura, felah ve necata, ebedi kurtuluşa nail olacağımızı haber veriyor. Müslüman kalbini, bedenini ve ruhunu temizlemelidir. Bu nurlu yoldan, saadet ve selamet yolundan, cennete gitmeden yoldan asla ayrılmamalıdır. KAYNAK :  
"MİNLERE VAAZ VE İRŞAD" MEHMET ALTUNKAYA

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)