

bir şey mutlaka kaldırılır.(8) Kısacası, bid'atın zulmeti geldiğinde, sünnetin nureni orayı terk eder. Hurafe : inanılmaz, uydurma, aslı esassız olmayan, yalan hikaye ve rivayetler, sahtekarlıklar, efsaneler demektir. Cem'atı, hurafeler olarak gelir.

Din ; istilahımızda ise "hurafeler"; İslam'ın aslında bulunmadığı halde, sonradan uydurulan, yaygınlaştırılan ve dinin aslındanmış gibi gösterilen her şeydir; eşit inanış ve detaylar arasında kullanılır.

Bir başka ifadeyle hurafe, dinimizle alakalı bazı hususların, bilerek veya bilmeyerek yanlış anlaşılması veya yorumlanması neticesi, başka inanış ve mahallat; detaylara da karışarak ortaya çıkan şeylerdir. Bu nevi asılsız inanç ve davranışlar, daha önceki din ve inanışlardan gelen kalıntılar olarak ortaya çıkmaktadır. Hurafe; Uydurulmuş hikaye ve rivayettir. Bunlar genellikle dinin bir parçası veya gereği olarak aktarıldığı gibi, dindenmiş gibi benimsenmiş olan, gerçekte ise dinle ilgisi bulunmayan, hikaye ve rivayetlerdir. Gerçekmiş iddialar ve hevesleri doğrultusunda yaptıkları yeniliklerle dinlerini tahrip etmişlerdir. Bu konudaki tehlikeyi bilen Peygamberimiz (s.a.v.) yine sünnetini uyarıyor; "Her kim bizim bu işimizin (yani dinimizin) içine ondan olmayan bir şeyi yeniden sokarsa (o yaptığı iş) merduddur, başına yazılır. (9) "Her yenilik bidattır her bidatte sapıklıktır." (10)

Abdullah b. Mes'ud (r.a.) buyurdu ki; "Sünnete uyun kendiliğinizden bir şey icat etmeyin. Bu size kafidir." (11) O halde kim dinde yeni bir şey iddia ederse Kur'an ve sünnet'ten delilini de ortaya koymalıdır. Şayet bunu yapamazsa bulmuş olduğu o yenilikle Allah ve Resul'üne itibar etmiyor demektir.

Muvatta Ebu Hureyre (r.a.)'den şu hadisi nakleder: Resulullah (s.a.v.) bir mezarlığa gider ve şöyle der: "Esselamü aleykum ey minler topluluğunun diyarı. İnşallah bizde size kavuşacağız" hadisin devamında şu vardır: "(kıyamet gelene) bir gurup adamlar, tıpkı sahipsiz develerin havuz kenarından kovulup, uzaklaştırıldığı gibi benim havzımdan uzaklaştırılacaklar. Ben onlara: 'Gelin buraya, nereye gidiyorsunuz, gelin, gelin!' diye sesleneceğim. Bunun üzerine denilecek ki, onlar senden sonra (dini) değiştirdiler. Bende diyeceğim ki: "O halde onlar benim havzımdan uzak olsunlar! Uzak olsunlar! Uzak olsunlar!" (12)

İmam Şafi'î el-İ'tisam isimli eserinde şöyle diyor: "İbadetlerde bidat, karanlık fıkahların öğü, zahidliğe ve halktan ayrı müzevi hayat yaşamaya fazlaca düşkün insanların oluşur. Cahil ve tecrübesiz halk da onların peşinden gider.

Ehli sünnet ve cemaate bağlı olan kimseyi de Allah'ın yaratıklarının en takvalısı da olsa sadece avamdan birisi olarak gösterirler. Havas ise işte bu fazla fazla ibadet yapan kimselerdir. Bu sebeple onlarla gurur duyanlar ve onların gittikleri tarafa meyledenlerin öğünün kendi yollarından gitmeyen diğer insanları kendilerine ve onları kendi nurlarından mahrum bırakılmış kişiler olarak kabul ettiklerini gösterir." (13)

Bidat ve hurafeler

- (11)Heysemi 1/82,
(12)Buhari Kitabı'ndaki Rikak, (13)El-İ'tisam (Bidatler karşısında Kitap ve Sünnetin Bağlılıkta Yeri)ndaki; İmam Şatıbi s.139,
(14)Hurafeler ve menşeleri s.39, (15) Kalem:68/51,
(16) (İbn Mace, 2/1159 Hadis No: 3508),
(17)(Tecrid tercemesi, 12/90, Hadis No: 3508),
(18)(Maide Suresi:5/90),
(19)Riyaz'ı-Salihin, c. 3, Hadis No: 1702,
(20)Tecrid-i Sarih, c. 12, s. 360,
(21)Hak Dini Kur'an Dili, M.Hamdi Yazır, c. 3, s. 2194,
(22)Münafik:40/60,
(23)Bakara:2/186,
(24)Yusuf:12/67,
(25)Talak:65/3,
(26)Feth'ül Kebir, c. 3, s. 347.

[İslam ve Hayat, Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)