

حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ
أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۚ
وَاللَّهُ
يَقْبِضُ
وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ
 Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz Bakara 245
مَثَلُ
الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ
كَمَثَلِ
حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ
سَبْعَ
سَنَابِلَ
فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ
مِائَةُ
حَبَّةٍ ۗ
وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ
لِمَنْ
يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ
وَاسِعٌ
عَلِيمٌ Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O herşeyi bilir. Bakara 261 الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ
بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ
سِرًّا
وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ
عِنْدَ

رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ
Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenler var ya, onların
mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de
çekmezler. Bakara 274 إِنَّ
الَّذِينَ
يَتْلُونَ
كِتَابَ
اللَّهِ
وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ
وَأَنْفَقُو
75; مِمَّا
رَزَقْنَاهُ
05;ْ سِرًّا
وَعَلَانِيَ
77;ً يَرْجُونَ
تِجَارَةً
لَنْ تَبُورَ .
لِيُوَفِّيَ
07;ُمْ
أُجُورَهُمْ
وَيَزِيدَهُ
05;ْ مِنْ
فَضْلِهِ ۚ
إِنَّهُ
غَفُورٌ
شَكُورٌ Allah'ın kitabını okuyanlar,
namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler,
asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. . Çünkü Allah, onların
mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O,
çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir. Fatır 29-30
عَنِ
النَّبِيِّ
قال : سَبْعَةٌ
يُظِلُّهُمُ
اللَّهُ فِي
ظِلِّهِ
يَوْمَ لاَ
ظِلَّ إلا
ظِلُّهُ :
وَرَجُلٌ
تَصَدَّقَ
بِصَدَقَةٍ
فَأَخْفَاهَ

75; حَتَّى لاَ
تَعْلَمَ
شِمَالُهُ
مَا تُنْفِقُ
ُ يَمِين.ُه Ebu Hüreyre
(r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hiçbir
gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah yedi tür insanı arşının
gölgesinde barındıracaktır. Sağ elinin verdiği sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren
kimse.. (Müslim, Zekat 91) Medine'de ensar arasında en fazla hurmalığı bulunan Ebû
Talha idi. En sevdiği malı da Mescid-i Nebevî'nin karşısındaki Beyruhâ adlı hurma
bahçesiydi.Resûlullah s.a.s. bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan
içerdi. لَنْ
تَنَالُوا
الْبِرَّ
حَتَّىٰ
تُن.ْفِقُوا
مِمَّا
تُحِبُّونَ ۚ
وَم.َا
تُنْفِقُوا
مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ Sevdiğiniz şeylerden (Allah
yolunda) harcamadıkça "iyi" ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla
bilir. Aliimran 92" âyet-i kerîmesi nâzil olunca, Ebû Talha
Resûlullah s.a.s. in yanına geldi ve:- Yâ Resûlallah! Cenâb-ı Hak sana
"Sevdiğiniz şeylerden Allah yo-lunda harcamadıkça, en iyiye eremezsiniz" âyetini
gönderdi. En sevdiğim malım Beyruhâ adlı bahçedir. Onu Allah rızâsı
için sadaka ediyorum. Allah'dan onun sevabını ve âhilet azığı olmasını dilerim.
Beyruhâ'yı Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:- "Âferin sana! Kârılı
mal dediğin işte budur! Seni duydum, Ebû Talha. Onu akrabalarına vermeni uygun
görüyorum." Ebû Talha:- Öyle yapayım, yâ Resûlallah, dedi ve
bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları arasında taksim etti.
يَسْأَلُونَ
03;َ مَاذَا
يُنْفِقُونَ
ۖ قُلْ مَا
أَنْفَقْتُم
18; مِنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَالِ
83;َيْنِ
وَالْأَقْرَ
76;ِينَ
وَالْيَتَام
14;ىٰ
وَالْمَسَاك

حَاجَةً
مِمَّا
أُوتُوا
وَيُؤْثِرُو
06;َ عَلَىٰ
أَنْفُسِهِم
18; وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۚ
وَمَنْ يُوقَ
شُحَّ
نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِك
14; هُمُ
الْمُفْلِحُ
08;نَ Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine
imanı yerleştirmiş olan kimseler, kendilerine göccedil; edip gelenleri severler ve onlara
verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde
bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar
kurtuluşa erenlerdir. Haşr 9
وَيُطْعِمُو
06;َ الطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِ
مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا
إِنَّمَا
نُطْعِمُكُم
18; لِوَجْهِ
اللَّهِ لَا
نُرِيدُ
مِنْكُمْ
جَزَاءً
وَلَا
شُكُورًا Onlar, kendi canları
çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. "Biz sizi Allah rızası
için doyuruyoruz; sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz." İnsan
8-9 وَلَا
تَجْعَلْ
يَدَكَ
مَغْلُولَةً
إِلَىٰ
عُنُقِكَ
وَلَا
تَبْسُطْهَا
كُلَّ
الْبَسْطِ

فَتَقْعُدَ
مَلُومًا
مَحْسُورًا Eli sıkı olma;
büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır,(kaybettiklerinin) hasretini
çeker durursun İsra 29
 وَالَّذِين¡
4; إِذَا
أَنْفَقُوا
لَمْ
يُسْرِفُوا
وَلَمْ
يَقْتُرُوا
وَكَانَ
بَيْنَ
ذَٰلِكَ
قَوَامًا (O kullar),
harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Furkan 67
قُلْ إِنَّ
رَبِّي
يَبْسُطُ
الرِّزْقَ
لِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ
وَيَقْدِرُ
لَهُ ۚ وَمَا
أَنْفَقْتُم
18; مِنْ شَيْءٍ
فَهُوَ
يُخْلِفُهُ
ۖوَهُوَ
خَيْرُ
الرَّازِقِي
06;َ De ki: Rabbim, kullarımdan dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar.
Siz hayıra ne harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
Sebe 39 وَمَا
مَنَعَهُمْ
أَنْ
تُقْبَلَ
مِنْهُمْ
نَفَقَاتُهُ
05;ْ إِلَّا
أَنَّهُمْ
كَفَرُوا
بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِ
07;ِ وَلَا
يَأْتُونَ

الصَّلَاةَ
إِلَّا
وَهُمْ
كُسَالَىٰ
وَلَا
يُنْفِقُونَ
إِلَّا
وَهُمْ
كَارِهُونَ
 Onların harcamalarının kabul edilmesini engelleyen, onların Allah ve Resulünü
inkâr etmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek harcamalarından
başka bir şey değildir. Tevbe 54 وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ
أَنْفِقُوا
مِمَّا
رَزَقَكُمُ
اللَّهُ
قَالَ
الَّذِينَ
كَفَرُوا
لِلَّذِينَ
آمَنُوا
أَنُطْعِمُ
مَنْ لَوْ
يَشَاءُ
اللَّهُ
أَطْعَمَهُ
إِنْ
أَنْتُمْ
إِلَّا فِي
ضَلَالٍ
مُبِينٍ Allah'ın size rızık olarak
verdiklerinden hayra sarfediniz, denildiğinde, kâfirler müminlere dediler ki: Allah'ın
dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir
sapıklık içindesiniz. Yasin 47 النبي
قال : مَا مِنْ
يَوْمٍ
يُصْبِحُ
الْعِبَادُ
فِيهِ إلا
مَلَكان
يَنْزِلان ,
فَيَقُولُ
أَحَدُهُمَا:
اللَّهُمَّ
أَعْطِ
مُنْفِقًا
خَلَفًا

Rasulallah, emrine amadeyim dedim. Rasulallah (s.a.s.):-Yanımda şu Uhud dağı kadar altın olsa bu iş beni sevindirmez. Bir borcu ödemek için ayırdığımdan başka da yanımda bir dinar bulunduğu halde üç gün geçmesin istemem. –Rasulallah (s.a.s.) , sağına, soluna ve arkasına verme işareti yaparak- yanımda bulunanı şöyle şöyle Allah’n kullarına dağıtmak isterim, buyurdu ve yoluna devam ederek: Dünyada kendilerine çok mal verilenler ahirette sevabı az olanlardır veya cennette onlar azınlıktadırlar. Yalnız sağına soluna ve arkasına şöyle şöyle infak edenler müstesnadır. Onlar da ne kadar azdır. قال رسولُ الله: أَيّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أحب إليه مِن مَالِهِ؟ قالوا : يا رسولَ الله، مَا مِنَّا أَحَدٌ إلا مَالُه أحب إليه. قال : فَإن مَالَه ما قَدَّمَ,, وَمَالَ وَارِثِهِ ما أخّرَ . Yine İbni Mes’ud (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasulallah (s.a.s.) ashabına: Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha sevimlidir ? diye sordu. Onlar: Hepimiz kendi malımızı başkalarının malından fazla severiz, dediler. Peygamber (s.a.s.) de:“Kişinin kendi malı hayır ve iyilikler yaparak infak edip önceden gönderdiği mallardır. Mirasçısının malı ise harcamayıp geriye bıraktığı menkul, gayri menkul her türü maldır”, buyurdu. (Buhari, Rikak 12) أن رسولَ الله قال : اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإن الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، واتَقُوا الشُّحَّ ، فَإن الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُم على أن

سَفَكُوا
دِمَاءهم،
واستَحَلُّوا
مَحَارِمَهُم . Cabir ibni Abdullah (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.s.)
şöyle buyurdu: “Zulmetmekten sakının çünküm; zulüm; sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının zira cimrilik sizden önce yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal görmeğe yöneltmiştir.”
(Müslim, Birr 56) ---Hz. Osman, Gıfar kabilesinden birinin bahçesinde bulunan Rume adlı su kuyusunu 36000 dirheme satın alıp cennette bir pınar karşılığı infak etmiştir…
---Cennetül-baki kabristanlığın yanında bir bahçe var, ağaçlardan birinin dalları dışarı taşmış yoldan geçenler, çocuklar bazen ondan alıyorlar fakat sahibi cimri bir gün çocuklardan birini yakalar elinden aldığı gibi yutamadığı ağızındaki lokmayıda alır. Olay Rasulüllah a.s. haber verilir. Adamı çağırır .O ağacı bağışla ,Allahın sana cennette bir bahçe vermesi için dua edeyim.. bahanelerle vermez.. (olay Medineye yayılır) Akşam mescide bastona dayanmış Ebu Dahdah gelir Yarasulellah böyle bir şey diyorlar doğrumu? Benim Medinenin en iyi bahçelerinden üç bahçem var birini versem , cennette Allahın bana bir ağaç vermesi için dua edermisin.. Rasulüllah a.s. şu ayetleri okudu..
فَأَمَّا
مَنْ
أَعْطَىٰ
وَاتَّقَىٰ .
وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنَىٰ .
فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا
مَنْ بَخِلَ
وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَىٰ .
فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْعُسْرَىٰ . وَمَا
يُغْنِي
عَنْهُ
مَالُهُ
إِذَا
تَرَدَّىٰ Artık kim verir ve sakınırsa, . Ve en güzeli de tasdik ederse, . Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız). . Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, . Ve en güzeli de yalanlarsa, . Biz de onu en zora hazırlarız. . Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda

