

engellerden saymış ve insan için en büyük zevkin, çalışmalarının semeresini görmeğ olduğunu ifade etmiştir. Peygamberimiz, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللّه دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ "Buy" buyurmaktadır. Hem dünya hem de ahiret için çalışmalıyız. Dinimiz, ikisini birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul etmektedir. Zira dünyayı ahiretten ayırmak imkânızdır. Ruhumuz bedenimizle nasıl kaynaşmış ise, ahiret de dünya ile öyle kaynaşmıştır. İnsan, çalışığının karşılığını hem dünyada hem de ahirette alacaktır. Gücü yeten herkes çalışmak, alın terini dökmek ve gayret etmekle yükümlüdür. Kur’an’da,

وَابْتَغِ فِيمَا اَتَيكَ اللهُ الدَّارَ اْلاَخِرَةَ p; وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِى

اْلاَرْضِ
اِنَّ اللهَ
لاَ يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ “Allah’in sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara.
Dünyadan da nasibini unutma. Allah sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve
yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozgunculuğu
sevmez.” (Kasas, 28/77) buyrulmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s) de, “Sizin en
hayırınız, ahireti için dünyasını, dünyası için ahiretini terk etmeyip, her
ikisini birlikte yürüteninizdir. Zira dünya ahirete ulaştıracı bir vasıtadır. Sakın
insanlara yük olmayınız!” (Feyzü’l-Kadîr Şerhu Câmiis-Sağır,
Hadis No: 55794) diye buyurmaktadır. Kur’an, insanın dünyadan elini eteğini
çekip, mutlak olarak zühd yoluna girmesini ve kendini tamamen ibadete vermesini
istemediği gibi insanın tamamen dünyaya yönelmesini, sırf dünya için
çalışmasını ve maddeye karşı aşırı hırs göstermesini de istememektedir.
Ömer ÖNEN

[islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler](#)